

Regentesse kerkblad



Februari 2025
Jaargang 50

Regentesselaan 14b
7314 AD Apeldoorn

055-5212720
www.regentessekerk.nl
info@regentessekerk.nl



Belijdenissen

*Zij gaat naar haar kerk.
Hij gaat naar zijn strand.*

*Zij drinkt de wijn
die opnieuw en opnieuw
verandert in bloed.*

*Hij staat bij het water
dat golf na golf
zich omzet tot water.*

*Over de zware deiningen
bewegen zich lichte dwarsgolven.*

*Trekt de zijwind
strepn op Gods aangezicht?*

*Wat zien we meer, wat zijn we meer
dan rimpelingen aan de oppervlakte?*

*Hierover praatten ze
een halve nacht.*

*Zij ging naar haar kerk.
Hij ging naar zijn strand.*

Sommigen herkennen dit gedicht misschien, want het is gelezen tijdens één van de vespers. Het gedicht is geschreven door de Zweed Werner Aspenström, die leefde van 1918 tot 1997. Aspenström kende een moeilijke jeugd. Al kort na zijn geboorte verloor hij zijn vader en alleen met zijn moeder groeide hij

Agenda

11 februari

Oecumenisch leerhuis 'Exodus'
door Jonathan Sachs

20 februari

Themacafé
De geboorte van godin Athene,
Ton Kaal

11 maart

Oecumenisch leerhuis

20 maart

Themacafé
Het belang van bomen in de stad,
Anton Dekker

8 april

Oecumenisch leerhuis

**Voor meer informatie zie de
website en 'De Groene Hoed'**

In Memoriam Jet Sevestre

Op 9 januari 2025 overleed Jet Sevestre. Ze was 90 jaar oud.

Hoewel ze heel lang lid is geweest van onze kerk, zullen weinigen haar nog kennen.

Ze was een zeer belesen, ontwikkelde vrouw met een brede belangstelling. Altijd geboeid door religie, filosofie en de natuur. Maar ook heel kritisch, voor zichzelf en anderen.

Vroeger heeft ze diverse taken in de kerk op zich genomen. Maar een fysieke handicap - als kind kreeg ze al een beenprothese - maakte het voor haar steeds moeilijker om mobiel te blijven.

In kleine kring hebben we haar herdacht met muziek en teksten.

Een lievelingsgedicht van haar, Winterstilte, van Jacqueline van der Waals (1868-1922) stond op haar overlijdensbericht.

*De grond is wit, de nevel wit,
De wolken, waar nog
sneeuw in zit,
Zijn wit, dat zacht vergrijzelt.
Het fijngetakt geboomte zit
Met witten rijp beijzeld.*

*De boom houdt zich
behoedzaam stil,
Dat niet het minste takgetril
't Kristallen kunstwerk breke,
De klank zelfs van mijn
schreden wil
Zich in de sneeuw verstoppen.*

*De grond is wit, de nevel wit,
Wat zwijgend tooverland is dit?
Wat hemel loop ik onder?
Ik vouw de handen en aanbid
Dit grootsche, stille wonder.*



in grote armoede op. Maar Werner Aspenström had een scherpe geest. Hij wist de universiteit te halen en studeerde in 1945 af in de filosofie. Zijn studie had hij betaald met opmerkelijke bijbaantjes als onder andere houthakker en doodgraver. Een paar jaar later brak Aspenström door als dichter en volgens velen had hij achteraf zelfs wel een Nobelprijs verdiend. Zijn poëzie zit vol spiritualiteit, natuur en empathie voor het menselijk lijden. Zelf heeft hij ooit gezegd dat hij zijn gedichten schreef voor zijn kat, naar mijn idee een sympathieke motivatie.

Met zijn gedicht 'Belijdenissen' weet Aspenström me erg te raken. In het gedicht zien we twee figuren die elk een heel eigen kant op gaan, 'zij' naar haar kerk en 'hij' naar zijn strand. Maar het mooie van het gedicht is dat Aspenström laat zien dat de twee waarschijnlijk helemaal niet zoveel van elkaar verschillen dan je op het eerste gezicht zou denken. De twee vloeien in elkaar over. Zo laat Aspenström in zijn gedicht het herhalende ritueel van het avondmaal in de kerk op een prachtige manier resoneren in het water dat golf na golf aanspoelt op het strand. Beide figuren hebben een verlangen naar iets... meer. Zij hoopt iets 'meer' te ervaren in de wijn in de kerk en hij hoopt iets 'meer' te ervaren in de golven aan het strand. Ten diepste lijken ze beide op zoek te zijn naar hetzelfde. Nogal wiesde dat ze samen na thuiskomst nog de halve nacht doorpraten, doormijmeren en doorfilosoferen over hun ervaringen van die dag.

En wie weet gaat de week daarop hij naar haar kerk en zij naar zijn strand...

ds. Klaas Douwes

Van het VVR bestuur en Stichting Regentessekerk

De plannen voor de toekomst.

Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor beheer en exploitatie van de Regentessekerk is Klaas Stoter toegetreden tot het bestuur van de stichting. Samen gaan we plannen voor de toekomst uitwerken. In het rooster voor 2025 staan nog slechts 4 remonstrantse diensten gepland.

Inmiddels gaan wij het gesprek aan met de oecumenische basissgemeente over de mogelijkheden die wij hebben om hen bij ons onderdak te geven. Dit omdat de kerk van de Doopsgezinde Gemeente wordt verkocht en naar verluidt de gemeente als zodanig ophoudt te bestaan. Hoe dit verder vorm krijgt is nog niet duidelijk. We wachten dit dus even af. Omdat we geen mensen meer beschikbaar hebben en iedereen nodig is voor eigen activiteiten is ons uitgangspunt dat, als er activiteiten in de Regentessekerk door anderen (derden) worden gedaan, zij zelf voor de bemensing moeten zorgen en ook verantwoordelijk zijn voor het schoonhouden en achterlaten van het gebouw.

Ook moeten we met de Protestantse Gemeente of onderdelen in gesprek om te kijken of onze kerk in hun beleid inpasbaar is. We hebben ook een oriënterend gesprek gevoerd met iemand die daar

ervaring mee had en ook een aantal kerken bezit over de mogelijkheden het gebruik van de kerk verder te verbreden, maar dat heeft niet echt nieuwe inzichten opgeleverd.

Hoewel een algemene oproep meestal geen reactie oplevert doe ik nogmaals een beroep op iedereen na te denken over de vraag of hij of zij een bijdrage kan en wil leveren aan de activiteiten van de VVR.

De stichting

*Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnengaan
om recht voor God te staan.*

Deze tekst van Huub Oosterhuis geeft het belang van het Kerkgebouw aan. Een gebouw dat ook in stand moet worden gehouden en waar onderhoud ook een belangrijke rol speelt, naast een plek voor viering en ontmoeting. Voor de verzekering hebben wij een onderzoek naar de elektra moeten uitvoeren. Dat heeft slechts kleine dingen die veranderd moeten worden opgeleverd. Hier wordt aan gewerkt. Met dank aan met name Ernst en Andre voor hun zorgvuldige werk aan en beheer van de installaties. We krijgen nu eindelijk ook een slimme gasmeter. Nu nog allemaal 'slimme mensen' maar die zijn niet op bestelling te krijgen. En het gaat ook niet om 'slim'. Het gaat om mensen die in saamhorigheid zaken willen oppakken en uitvoeren.

Een hartelijke groet en een waardevol jaar gewenst.

Arend van der Beek voorzitter VVR en Stichting

Van de ledenadministratie

Niet in iedere uitgave van het Regentessekerkblad staat iets van de ledenadministratie. Nu zijn er wat meer wijzigingen, die we met u willen delen.

In de afgelopen maanden zijn overleden:
Dhr. Jan Musch, overleden op 28 november 2024, 84 jaar oud
Mevr. Jet Sevestre, overleden op 9 januari 2025, 90 jaar oud.

Als nieuwe leden schreven we in:
Mevr. Marijke Kwant en de heer Hans Vos. Ze wonen in De Maten en zijn te bereiken via e-mailnummer marijkekwant@hetnet.nl.

We zijn blij dat ze zich bij de VVR hebben aangesloten en wensen hun een fijne tijd bij ons in

de Regentessekerk.

Helaas hebben zich uitgeschreven als lid:

De heer en mevrouw Vogtländer-Wijffels en hun (inmiddels volwassen!) kinderen Geerte, Joep en Tom.

We hopen dat ze terugkijken op een zinvolle tijd binnen de VVP / Regentessekerk en wensen hun voor de toekomst alle goeds!

Van de Remonstrantse Gemeente Apeldoorn

Het is 2025, een nieuw jaar met de invulling van vier kerkdiensten en een groot groothuisbezoek van Ds. van der Woude en ds. Röselaers.

Als je het zo leest lijkt het misschien een beperkt programma, maar laten we ons realiseren dat het wordt uitgevoerd door een beperkt aantal mensen die zich daar enorm voor inzetten. Dat verdient veel respect en waardering.

Zoals genoemd op 9 april is het Groot huisbezoek door onze beide predikanten, plaats en tijdstip zijn bekend.

Voor dit jaar zijn er vier diensten gepland en wel op :

16 maart	: Ds. A. van der Woude
15 juni	: Ds. A. van der Woude
19 oktober	: Ds. M. Brok
21 december	: Ds. de Vries

Op 16 maart is er aansluitend aan de dienst een ALV, aanvang 11.30 uur. Alvast van harte welkom! De agenda volgt binnenkort.

We hebben er al wel over gesproken, maar het is goed het nog een keer voor het voetlicht te brengen. De Remonstrantse gemeente Apeldoorn (RGA) bestaat nog steeds als een zelfstandige gemeente met een eigen kerkenraad.

De kerkenraad van de RGA fungeert in een personele unie met de kerkenraad van de Remonstrantse gemeente Oosterbeek. Onverlet de eindverantwoordelijkheid van de RGO voor het beleid van de RGA kunnen door de RGA zelfstandig besluiten genomen worden die hoofdzakelijk van praktische aard zijn. In feite is hiermee geen sprake van een Werkgroep Remonstrantse gemeente Apeldoorn.

U allen groetend,

Klaas Stoter, voorzitter kerkenraad

Gezamenlijke Diaconie

“Beste mensen van de diaconale collecte kerst van de Regentessekerk. Ik wil u hartelijk danken voor uw donatie van € 180,- Wat fijn en attent dat u met uw kerstcollecte aan ons denkt”.

Dat schreef Annemieke Simons, directeur van het Roparunhuis (Stichting 'k Leef).

Het afgelopen jaar zijn daar 4700 mensen met kanker op bezoek geweest. Voor gesprekken, spreekuren, massages en tal van activiteiten. Zie het informatie boekje in de achterzaal.

Ook jonge mensen met een hersentumor en hun gezin doen in grote getale een beroep op het inloophuis aan Vosselmanstraat 4.

Er zijn naast de staf 90 mensen, professionele vrijwilligers, die 5 dagen per week daar werken om alles te laten draaien.

De Herberg (Citypastoraat) was collectedoel in november en december. De opbrengst is: € 575,-

Ook in 2025 gaan we voor de Herberg collecteren. Het is al ruim vijfenveertig jaar een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die behoefte heeft aan aandacht, gezelligheid, een gesprek, een kop koffie of thee.

De collectes in januari en februari zijn voor de Voedselbank. Nog steeds onmisbaar in ons rijke land. Wat daarvan de opbrengst is hoort u later.

Tegenwoordig zijn er ook zondagen waarop onze kerk gesloten is. Jammer, ook voor de Diaconie.

Maar u kunt altijd uw gaven per bank overmaken: Stichting Regentessekerk NL 16 INGB 0001122119. Vermeld u dan het collectedoel waarvoor uw gift bestemd is.

Hartelijk dank!

Namens de commissie Ada Stafleu

N.B. Als u een niet meer gebruikte fiets hebt kunt u daarmee een vluchteling blij maken.

Een mailtje naar Gertrudeke van der Maas: diaconaalondernemer@pkn-apeldoorn.nl
Of telefoon 06-53207778. U mag het ook doorgeven aan Ada Stafleu-tel. 055-5211185

KERKDIENTEN

Aanvang diensten 10.00 uur

Vesper 16.30 – 17.00 uur

februari

09 VVR	drs. L.C. Bulens	
16 RGA	geen dienst	
23 VVR	mw. ds. K. de Lange	vesper

maart

02 VVR	ds. K. Douwes	
09 VVR	mw. E. Verhagen-Krikke	
16 RGA	mw. ds. H.J.M. van der Woude	
23 VVR	mw. M. Visch-de Bruijn	vesper
30 RGA	geen dienst	

april

06 VVR	ds. K. Douwes	
13 RGA	geen dienst	
18 Goede Vrijdag	ds. K. Douwes	avondmaalsdienst 19.00 uur
20 Pasen	drs. L.C. Bulens	

Collectes

Februari: Voedselbank

Maart en april: Artsen zonder Grenzen

REGENTESSEKERK

Regentesseleaan 14b | 7314 AD Apeldoorn | 055-5212720
www.regentessekerk.nl info@regentessekerk.nl

Vereniging Vrijzinnige Regentessekerk

Predikant ds. K. Douwes 06-21622676
kdouwes@gmx.com
Secretariaat dhr. S. de Haan 055-5427856
npb@regentessekerk.nl

Contactpersoon Regentessekerk

mw. D. Bosveld 06-12919653

Remonstrantse Gemeente Apeldoorn

Onderdeel van Remonstrantse Gemeente Oosterbeek

Contactpersonen

dhr. M. Schepman 055-5415609
mw. L. Hendriks 055-3552935

Redactie

Willy van der Bijl
Bea van Maaren
Ria Siegelaar

De redacteuren verzorgen bij toerbeurt de eindredactie. Bij dit nummer is dat gedaan door Ria Siegelaar. Sluitingsdatum kopij volgend kerkblad 31 maart. Kopijadres: redactie@regentessekerk.nl

Drukwerk en layout: Elwipress en Krachtig in Media

