

Regentesse kerkblad



December 2024
Jaargang 49

Regentessealaan 14b
7314 AD Apeldoorn

055-5212720
www.regentessekerk.nl
info@regentessekerk.nl

Vrede vinden

Eens in de zoveel tijd surf ik weer eens naar de hemel. Ik typ dan op YouTube de zoekterm 'Gigapixels of Andromeda' in en klik op het bovenste filmpje met beelden van de Andromedanevel, het sterrenstelsel dat het dichtst bij onze eigen Melkweg ligt. Eigenlijk is het geen filmpje, maar één foto met maar liefst 1,5 miljard pixels. De foto is gemaakt door de NASA, die het omschrijft alsof ze een foto hebben gemaakt van een stuk strand en daarbij hebben ingezoomd op elke afzonderlijke zandkorrel. Zo nu en dan bekijk ik de beelden opnieuw, want het is dan alsof er op een soort resetknop gedrukt wordt. Ineens kijk ik daardoor met een heel andere blik naar de werkelijkheid om me heen en komen de dingen in een nieuw perspectief te staan. Vandaag heb ik dat ook weer eens gedaan, want in deze donkere dagen kan ik die resetknop goed gebruiken.

Wie de beelden van de Andromedanevel bekijkt, wordt ongetwijfeld overrompeld door een besef van nietigheid. De beelden van het sterrenstelsel gaan maar door en door, tot duizelen toe. Oog in oog met die onmetelijke afstanden kun je bijna niet anders dan te verdwalen in de grootsheid en op den duur jezelf te verliezen in de schier oneindige ruimte. De prangende vraag ligt dan op de loer: Wat stel ik nog voor? Heeft iets wat we hier op die minieme aarde doen nog wel zin? Je zou er bijna mismoedig van worden.

En toch bekruipt mij, als ik zo oog in oog sta met de grootsheid van de hemel, uiteindelijk een gevoel van vrede. Wat is het immers fantastisch dat er leven bestaat op dit hele kleine speldenknopje in het onmetelijke universum. Wat is het bijzonder om te leven in het hier en nu. Een blik op de grootse sterrenbeelden wekt in mij al met al juist een intens gevoel van verwondering over het nietige, het weerloze en schijnbaar toevallige wat ik iedere dag rondom mij waarneem. Het is de aandacht voor juist zulke kleinigheden die ons kan doen glimlachen en ons bestaan de moeite waard maakt.

Wanneer we onszelf dreigen te verliezen en de werkelijkheid ons overvalt en naar de keel grijpt, of dat nu komt door een blik in de ruimte of door op een blik in de krant, dan is het de kunst om ons gevoel van aandacht en verwondering te blijven koesteren. We kunnen de wereld in het groot misschien niet veranderen, maar wel onszelf en onze houding en daarmee de wereld in het klein. Verlies je daarom niet in de overmacht van het grote, maar houd oog voor het frêle wonder in het kleine. Dan zul je vrede vinden.

ds. Klaas Douwes



Van de redactie

Ons vernieuwde kerkblad ontvangt u nu een jaar. Wij hopen natuurlijk dat u deze verandering op prijs stelt. U heeft nu ervaring met een digitaal en een fysiek kerkblad. Indien u dit blad in de toekomst liever alleen digitaal wilt ontvangen, vragen wij u dit aan ons door te geven op emailadres: redactie@regentessekerkblad.nl. Dit gaat dan met het februarinummer in.

Graag wensen wij u hierbij fijne en vredige feestdagen toe.



Agenda

19 december

Themacafé in kerstsfeer

12 januari 10.30 u:

Nieuwjaarsbijeenkomst

Doopsgez.kerk 10 u

Koffie

16 januari 16.30 u:

Themacafé

21 januari 14.00 u:

Poeziemiddag Doopsgezinde kerk

Voor meer informatie zie de website en 'De Groene Hoed'



In memoriam Jan Musch

Op 28 november overleed Jan Musch onverwacht maar rustig thuis. Hij is 84 jaar geworden. Hij voelde zich thuis in de Regentessekerk en vooral de sociale kant van het geloof sprak hem aan. Hij volgde zijn vader op in de kruidenierswinkel die later een supermarkt werd. Het was de wens van zijn vader, maar hij was te zacht van aard om een goede ondernemer te kunnen zijn.

Hij was daarna nog 22 jaar koster van de Sionskerk, waarbij hij ook weer werd bijgestaan door zijn vrouw Emy. Hij was van jongs af aan al creatief, maar kreeg daar pas later in zijn leven ruimte voor. Hij maakte bijvoorbeeld hele mooie voorwerpen van glas en voorstellingen in glas en lood. Maar met hout kon hij ook de prachtigste dingen ontwerpen en uitvoeren. Hij had er bovendien plezier in een en ander dan weer weg te geven.

Na een warme afscheidsdienst, waarin "onze kerkvinder" over de familie fladderde, is Jan omringd door Emy, hun kinderen, verdere familie, vrienden en kennissen naar zijn laatste rustplaats gebracht op de begraafplaats aan de Soerenseweg.

Philippien van der Ben

Veertigdagenkalender 2025

*"Gebet voor de aarde
Keer ons om en geef ons moed.
Vergeef ons de verslaving aan
rijkdom,
waarvoor we de aarde uitputten
en kinderen uitbuiten, dieren
ophokken,
plagen en ziektes importeren....."*

Dit is het eerste couplet van het Gebed voor de aarde.
Het staat in de Veertigdagenkalender 2025 van de VVP.

In de achterzaal ligt een exemplaar ter inzage.
Als u een kalender wilt hebben, noteer dan uw naam.
Ze kosten € 3,- per stuk.
U kunt zich ook opgeven bij mij: tel. 055-5211185, Ada Stafleu

Van het VVR bestuur en Stichting Regentessekerk

In het vorige kerkblad schreef Arend dat we de gesprekken over de kerkoverdracht wilden afronden. Wij wilden dat nog één keer toelichten. Dat gesprek heeft plaatsgevonden. Welnu de uitkomst is dat de RG Oosterbeek nu officieel ook als kerkenraad RG Apeldoorn werkt. Nu de RG Apeldoorn weer een kerkenraad heeft, verandert er niets betreffende het eigenaarsdeel van de kerk. Dus stoppen de onderhandelingen. De RG Apeldoorn zal diensten blijven houden in de Regentessekerk. Zoals het er nu naar uitziet zijn dat 4 diensten per jaar. De RG Apeldoorn zal de financiële verplichtingen ook gewoon nakomen. De kosten betreffende het aandeel 'gebruik' moeten nog bekeken worden.

Daarnaast moeten wij allemaal gaan nadenken wat wij met de kerk in de toekomst willen doen. Van verkoop is nu geen sprake, maar wat is er dan wel mogelijk? Zoals bekend neemt het ledenaantal af waardoor de inkomsten dalen terwijl de kosten blijven stijgen. Aangezien het een rijksmonument is en er nog andere bepalingen op het terrein rusten, zal onze situatie de nodige tijd vergen.

Nu zijn wij in de adventstijd en zijn we op weg naar Kerstmis. Zo zal er een themacafé in kerstsfeer zijn, de kerstmiddag, op 19 december en op eerste kerstdag zal ds. Klaas Douwes voorgaan in de dienst. Op 29 december, de oudjaarsdienst, zal ds. Monica Schwarz voorgaan en na afloop zullen de oliebollen niet ontbreken bij de koffie. Op 5 januari 2025 zal Ds. Johan de Wit voorgaan in de dienst. Op zondag 12 januari zal er GEEN dienst zijn in de Regentessekerk. Er is een gezamenlijke dienst, in de Doopsgezinde kerk de z.g. nieuwjaarsbijeenkomst.

Hierin kunnen wij elkaar weer wederzijds ontmoeten. 10.00 u inloop met koffie. Aanvang dienst 10.30 u

Vanuit de Stichting

Er was lekkage onder het torentje. Door de vele regen en harde wind waren daar wat pannen verschoven en dat is gerepareerd. De Monumentenwacht heeft weer een inspectie uit gevoerd en het rapport komt binnenkort. We kregen een compliment dat we alles zo goed onderhouden. Ook hebt u kunnen zien dat de tuin een opknappbeurt heeft gehad en daar danken wij Philippien voor! Het ziet er weer goed uit.

Tenslotte kan ik u melden dat Klaas Stoter lid wordt van het Stichtingsbestuur. Klaas is zowel voorzitter van de RG Oosterbeek als van de RG Apeldoorn.

Dan wens ik alle zieken binnen de onze gemeenschap sterkte en hopelijk beterschap toe. Over een paar weken is het kerst, het feest van Vrede en licht. Waar duisternis heerst, hoeft het kleinste licht slechts te flikkeren om hoop te brengen. Ik wens u allen goede Kerstdagen toe en veel Heil en Zegen voor het komende jaar.

Een hartelijke groet,
Diana Bosveld, vicevoorzitter
VVR en Stichting Regentessekerk

Van de werkgroep Remonstranten Apeldoorn

Ondergetekenden, Frieda en Rijnder Wielinga, zullen per 1 januari 2025 hun rol als contactpersoon beëindigen. Wel zullen zij in het voorjaar 2025 nog een groot-huis bezoek organiseren.

Onderstaand een samenvatting van de situatie per 1 januari a.s. van de WRA en RGA. De nieuwe RGA heeft als leden de heer K. Stoter voorzitter, mw. G. Wernsen



secretaris, de heren R. de Groot penningmeester en de heer W. Sips. Deze bestuursleden hebben besloten dat de situatie w.b. het aandeel in de kerk en het gebruik van de kerk t/m 2027 ongewijzigd zal zijn.

De WRA zal in 2025 de volgende vier remonstrantse diensten verzorgen: 16 maart mw. dr. Madelief Brok, 15 juni mw. ds. Annemarieke van der Woude, 19 oktober mw. ds. Annemarieke van der Woude en 21 december

mw. ds. Marthe de Vries. De contactpersonen daarbij zijn de heer Marius Schepman, tel. 541 5609 en mw. Loes Hendriks, tel. 355 2935. De kerkelijke bijdrage aan de WRA kan gewoon worden overgemaakt aan de Penningmeester, de heer W. Sips.

Wij bedanken de VVR voor hun steun wat betreft de organisten, de gastvrouwen/gastheren en de technische ondersteuning.

Frieda en Rijnder Wielinga

Wankelmoedig

Laten we moed houden, durven wankelen en redden wat er te redden valt. Onszelf bijvoorbeeld en mekaar. Laten we stoppen met hopen en doen wat moet gebeuren om het te doen gebeuren, en mild zijn voor wie dat nog niet kan.

Laten we ze open laten, onze deuren, onze armen, onze geesten. Laten we pantsers afleggen, en de andere tegemoet treden. Telkens weer. Laten we slapende hon-den keihard

wakker maken. Blijven geloven in dromen die ook uitkomen, Veel verwachten, genoeg spijt hebben, in zeven sloten tegelijk lopen, alle dingen aankijken, ook dat wat ons verontrust. En laten we begrijpen wat de liefde is, onthouden dat dat alles is, of toch bijna.

Laten we durven, Ja.'

Griet op de Beeck. maart 2016 uit Opstekertjes Kerstbundel 2023

Welkom ds. Nicoline Swen

In het laatste nummer van dit jaar, willen we op ds. Nicoline Swen, die in onze gemeente pastoraal aan de slag gaat, nog even de aandacht vestigen. We nemen een deel van haar tekst over, die in de nieuwsbrief van september jl heeft gestaan: "Zoals u al hebt vernomen, heeft het bestuur mij gevraagd een rol te vervullen in het pastoraat.' Momenteel combineer ik een parttime baan bij de Vrijzinnigen Varsseveld e.o. met mijn aanstelling als predikant van Het Penninckshuis in Deventer. Daarnaast ben ik, samen met mijn man Alexander, de trotste ouder van drie kinderen, Maarten, Harmke en Elske." Tot zover. U kunt de

hele tekst nog eens nalezen in genoemde nieuwsbrief. Ds. Swen hoopt dat u contact met haar opneemt via telefoon of email als u daar behoefte aan heeft. Vooral in tijden dat er iets speelt, zal zij er alles aan doen om tijd voor u te maken. Ook zal zij gemeenteleden die aan huis gebonden zijn, niet vergeten.



Gezamenlijke Diaconie

We kregen een bedankbrief van de WHOE, Werkgroep Hulptransporten Oost Europa. Deze zo-mer hadden we voor hen gecollecteerd. (Opbrengst € 555,60). Bijna 80 vrijwilligers werken voor deze organisatie. Er is veel geld nodig voor de transporten, soms wel € 4.000,- per transport. Daarom hun vraag: "Ons werk opnemen in uw collecterooster zal ons zeer helpen". In ons rooster voor 2025 staat de WHOE in mei/juni gepland. In september/oktober was het collectiedoel St. Kerk en Vluchteling. Daarvoor is € 619,70 binnen gekomen. De Herberg was het doel In november/december. Later hoort u wat dit heeft opgebracht. Op Eeuwigheidszondag, de laatste zon-dag van het kerkelijk jaar, was de opbrengst voor het Hospice: € 45,-.

In 2025 starten we met de Voedselbank als collectiedoel. Daar werken meer dan 80 vrijwilligers en ruim 700 gezinnen worden iedere week geholpen met gezond eten. Fijn als u royaal blijft geven. Het kan ook per bank: Aan Stichting Regentessekerk NL 16 INGB 0001122119, vermeld u dan het collectiedoel.

namens de commissie
Ada Stafleu,
Gezamenlijke Diaconie



Kerstherbergen in Apeldoorn

Het is alweer december. Buiten wordt het kouder. En de Werkgroep Kerstherbergen is alweer volop bezig met de voorbereidingen voor de Kerstherbergen te Apeldoorn. Ongetwijfeld hebt u in de media gelezen dat het aantal dak- en thuislozen onrustbarend stijgt. Met Kerst is er overall gezelligheid, warmte en uitgebreid te eten. Zo lezen we dat in de bladen en zien we op de reclame. Niets is minder waar. Dit is voor deze groeiende groep helaas niet weggelegd.

De Apeldoornse Kerstherbergen 'De Herberg' en 'De Druif' proberen daar binnen hun mogelijkheden iets aan te doen. In hun huiskamers in gezellige en warme kerstsfeer zijn gasten van harte welkom en ontvangen zij aandacht en voelen zij verbondenheid. Deze kerstherbergen draaien op goede wil, vrijwilligers en giften. Voor ongeveer € 7,50 kunnen wij onze gasten verwennen met lekkere hapjes, koffie of thee met iets lekkers, soep en een broodje en een kleine attentie, zoals lekkere warme sokken of handschoenen.

Giften zijn welkom op rekening NL 94 INGB 0002 0756 80 t.n.v. Werkgroep Kerstherbergen, Apeldoorn. Heel veel dank voor de giften die we al mochten ontvangen.

Open: 'De Herberg' in het centrum op Kerstavond: 14:30 – 19:00 u, 1e Kerstdag: 13:30 – 16:00 u en 2e Kerstdag 13:30 – 16:00 uur, Deventerstr. 40, ingang Griffstraat. In De Maten is 'De Druif' open op 2e Kerstdag van 11:00 – 15:00 u in Kerkcentrum De Drie Ranken, De Maten. Contact De Druif: kerstherberg@3ranken.nl

Een ongebruikte fiets in de kelder?

Misschien hebt u nog een goede fiets over. Hij/zij is niet meer nodig, staat daar te wachten op een volgende eigenaar. De Centrale Diaconie vraagt fietsen, heren- of dames, voor statushouders in Apeldoorn. Heel mooi als u kunt helpen. Om met uw fiets iemand blij te maken: Een mailtje naar Gertrudeke van der Maas: diaconaalondernemer@pkn-apeldoorn.nl of telefoon 06-53207778.

U mag het ook doorgeven aan mij: tel. 055-5211185, Ada Stafleu.

Poëziemiddag: Fokke en Sukke zitten er al!

Wanneer ook weer? dinsdag 21 januari 2025.
tijd 14.00 – 16.30 uur.

Wanneer inleveren? uiterlijk 10 januari 2025.

Waar is het? Doopsgezinde kerk, Paslaan 6, Apeldoorn.

Kosten? € 6,00 p.p. inclusief boekje.

Contant afrekenen is niet mogelijk. Wij verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op bankrekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. St. Regentessekerk o.v.v. 'De Groene Hoed, poëziemiddag 21 januari 2025'.

Info & opgeven: Elly Spruyt, pam.spruyt@gmail.com.

Telefoon: 06-12 95 60 25.

Gedichten -liefst in Word-opmaak! – ook aan Elly.

KERKDIENTEN

Aanvang diensten 10.00 uur

Vesper 16.30 – 17.00 uur



december

22 geen dienst
25 1e Kerstdag ds. K. Douwes
29 VVR mw. Ds. M. Schwarz

januari

05 drs. mr. J. de Wit
12 Doopsgez. Mevr. M. Visch-de Bruijn
Nieuwjaarsdienst 10.30 u
19 WRA geen dienst
26 Mw. M. Visch – de Bruijn Vesper

februari

02 ds. K. Douwes
09 drs. L.C. Bulens

Collectes:

December: Citypastoraat. Kerstdienst: St. 'kLeef

Januari-februari: Voedselbank

REGENTESSEKERK

Regentesseleaan 14b | 7314 AD Apeldoorn | 055-5212720
www.regentessekerk.nl info@regentessekerk.nl

Vereniging Vrijzinnige Regentessekerk

Predikant ds. K. Douwes 06-21622676
kdouwes@gmx.com
Secretariaat dhr. S. de Haan 055-5427856
npb@regentessekerk.nl

Contactpersoon Regentessekerk

mw. D. Bosveld 055-5211975

Werkgroep Remonstranten Apeldoorn

Onderdeel van Remonstrantse Gemeente Oosterbeek

Contactpersonen

Dhr. Marius Schepman 055 5415609
Mw. Loes Hendriks 055 3552935

Redactie

Willy van der Bijl
Bea van Maaren
Ria Siegelaar



De redacteuren verzorgen bij toerbeurt de eindredactie.
Bij dit nummer is dit gedaan door Willy v.d. Bijl.
Sluitingsdatum kopij volgend kerkblad 4 februari 2025.
Kopijadres: redactie@regentessekerk.nl

Drukwerk en layout: Elwipress en Krachtig in Media