

Regentesse kerkblad



Oktober 2024
Jaargang 49

Regentessestraat 14b
7314 AD Apeldoorn

055-5212720
www.regentessekerk.nl
info@regentessekerk.nl



Kwetsbaarheid

*Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens
Verraadt ons aller angst zich niet
in wie het leven weerloos liet?
De glasglans stemt de blazer mild.
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.
De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.*

- Okke Jager

Er zijn weinig zaken zo alomtegenwoordig als de kwetsbaarheid van ons bestaan. Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met de breekbaarheid van het leven. Is het niet op het nieuws of in de krant, dan is het wel dicht bij huis. Helemaal nu de herfst is aangebroken. Om ons heen zien we de bladeren aan de bomen langzaam afsterven en verwaaien. Op zichzelf is dat al een teder symbool van hoe het leven eindig is. Maar nog dichterbij valt ook te denken aan geliefden, familie of vrienden, van wie we afscheid

Agenda

14 november

Cursus 'Carl Gustav Jung'

15 november

Film 'The Last Bus'

21 november

Themacafé

28 november

Cursus 'Carl Gustav Jung'

12 december

Cursus 'Carl Gustav Jung'

19 december

Themacafé in kerstsfeer

**Voor meer informatie zie de
website en 'De Groene Hoed'**

Gebed van een kloosterlinge uit de 17e eeuw

Heer, gij weet beter dan ikzelf dat ik ouder word en eens oud zal zijn.

Laat mij niet praatziek worden en niet in de fatale gewoonte vervallen te denken dat ik bij elke gelegenheid en over elk onderwerp iets moet zeggen.

Bevrijd mij van het verlangen ieders moeilijkheden te willen oplossen.

Houd mijn geest vrij van de verleiding om eindeloos details te vertellen.

Geef mij vleugels om snel tot de kern van de zaak te komen. Verleen mij voldoende wellevendheid om te kunnen luisteren naar de verhalen van andermans kwalen.

Help mij ze met geduld te verdragen.

Maar verzegel mijn lippen over mijn eigen kwalen en pijnen – ze worden steeds erger en het genoeg dat het mij schenkt ze op te sommen neemt toe met de jaren.

Leer mij de glorieuze les dat het een enkele maal mogelijk zou zijn dat ik mij vergis.

Maak dat ik in redelijke mate vriendelijk blijf. Ik wil geen heilige zijn – sommigen van hen zijn zo moeilijk om mee te leven – maar een verzuurde oude vrouw is een van de meesterstukjes van de duivel.

Laat ik wijs zijn, maar niet bazig.

Amen



moesten nemen. Onlangs, of misschien langer geleden, maar in beide gevallen blijven die geliefden als een kwetsbare aanwezigheid met ons meelopen in ons leven.

Je zou je bijna kunnen afvragen: wat is er eigenlijk niet kwetsbaar? Immers: onze aarde is uiterst kwetsbaar. Onze geloofsgemeenschap is - laten we dat maar gewoon eerlijk toegeven - kwetsbaar. Wijzelf, ieder van ons, en ook wie we liefhebben zijn kwetsbaar. Dat besef kan als een loden last op je schouders drukken. Helemaal als je daarvoor gevoelig bent. Je kunt er overdag nerveus van worden of 's nachts van wakker liggen. Een diep besef van kwetsbaarheid kan nare emoties met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan verdriet, angst, onzekerheid of wanhoop. Maar - vraag ik me af - kan het besef van kwetsbaarheid juist ook niet een positieve, opbouwende uitwerking op onszelf en de wereld hebben? Wie zich nooit kwetsbaar opstelt, wie nooit het besef van breekbaarheid en eindigheid tot zich door laat dringen, die zal volgens mij ook nooit weten wat ware liefde betekent.

En stel je eens het tegenovergestelde voor: een wereld die doordrongen is van een waan van onkwetsbaarheid. Dat lijkt me pas écht zorgwekkend. Helaas kennen we daarvan ook genoeg voorbeelden. Van machthebbers die zichzelf onkwetsbaar wanen en zich niet bekommeren om de kwetsbaarheid van hun eigen bevolking of die van hun buurlanden. Of van een verwoestende manier van leven die geen enkele rekening houdt met de kwetsbaarheid van de aarde en de natuur. De waan van onkwetsbaarheid is desastreus. Daarom is het denk ik juist vanuit het geloof en onze kerken van levensbelang om ruimte te scheppen voor de kwetsbaarheid. Ik moet daarbij denken aan de Amerikaanse hoogleraar maatschappelijk werk Brené Brown die een aantal jaar geleden een boek schreef met de titel De kracht van kwetsbaarheid. Volgens haar is kwetsbaarheid de moed om je ergens voor in te zetten en jezelf te laten zien, zelfs als de uitkomst daarvan ongewis is. Met andere woorden: je doet iets vol overgave, terwijl je niet weet welk resultaat het zal hebben. Je geeft iets, zonder te weten of en wat je ervoor terugkrijgt. En is zo'n kwetsbare levenshouding niet bij uitstek een uiting van geloof? ds. Klaas Douwes

Werkgroep Remonstranten Apeldoorn

Op de algemene ledenvergadering van 20 oktober zal besproken worden wie contactpersoon (of contactpersonen) zal (zullen) zijn per 1 januari 2025, daar wij onze rol dan zullen beëindigen. Zoals u al weet zal de WRA in 2025 vier diensten houden. Er zal beslist worden of er in 2026 ook vier diensten zullen zijn. Verder komen de

voortgang van de besprekingen over de eigendom van de kerk en het gebruik van de kerk ter tafel. Zoals u wellicht weet blijft de heer Sips, die lid is van het bestuur van de RGA, de penningen behartigen van en voor de WRA. Het gaat u allen goed!

Rijnder en Frieda Wielinga

Van het VVR bestuur en Stichting Regentessekerk

De situatie met de RGA.

Na 4 jaar praten en steeds maar weer met nieuwe mensen om tafel en nieuwe voorstellen is onze energie wel op en willen we hoe dan ook tot een afronding komen. We hebben ons standpunt op papier gezet en aan de Kerkenraad van de RGA doen toekomen. Ons standpunt willen we nog wel een keer toelichten maar dat beschouwen wij dan als eind van dit proces. Dit is heel kort de actuele stand van zaken.

Klaas en Alkmaar.

Enigszins verbaasd waren wij wel toen Klaas ons vertelde dat hij was aangenomen bij de RGA (nee niet Apeldoorn maar Alkmaar). De Remonstranten in Alkmaar kerken in een oude mooie schuilkerk en zijn een nog actieve gemeente. De intrededienst van Klaas op 8 september had als thema verandering. Verandering was het ook voor Klaas zelf die een kleiner contract krijgt in Apeldoorn en zich zal concentreren op een maandelijks kerkdienst, de teksten voor de vespers en een lezing in Apeldoorn. Daarnaast is het voor hem een waardevolle stap door naar de Remonstranten te gaan. Een stap die uitgaat van verbinding en over grenzen van kerken heen stapt. Wij wensen hem alle goeds toe en mag hij ook op het vrijzinnige werkveld verbindend mogen werken.

Op 6 oktober vierden we het Avondmaal, altijd weer een teken van verbondenheid in relatie tot elkaar en tot Jezus. Hoewel het niet echt een vrijzinnige traditie is, vind ik dat we dit moment van bezinning moeten handhaven.

Nicoline en de Pastorale zorg.

Op 13 oktober was de kennismakingsdienst met Nicoline Swen. Ook deze dienst stond in het teken van verbinding, verbinding met onszelf, verbinding met het Goddelijke en verbinding met de naaste die bijzondere zorg en aandacht nodig heeft. En dat zijn we ongeveer allemaal.

Een vers dat wij zongen luidde:

Beadem ons, o Geest

Met wonderlijke kracht

Dan opent zich het leven weer,

Een bloem in volle pracht.

Een lied van hoop en kracht voor ons.

We gaan dit verder praktisch uitwerken en U hoort van ons. Alle bestaande contacten voortvloeiend uit 1 op 7 of anderszins veranderen niet en blijven onverkort gehandhaafd.

We wensen Nicoline veel goeds bij dit werk en dat wij ons met elkaar verbonden weten voelen.

De stichting

Na het geestelijke wat meer triviale zaken:

Het dak lekt en zal gerepareerd moeten worden. Voor de verzekering zal de elektrische leiding gecontroleerd moeten worden en dat vindt eind november plaats. Het lijken simpele zaken, maar het werk van de stichting blijft belangrijk. Zoals wij altijd hebben gedaan achten wij een zorgvuldig beheer van de kerk van groot belang.

Een groet voor allen en tot ontmoeting, aandacht en zorg.

Arend van der Beek voorzitter
VVR en Stichting.

Gezamenlijke Diaconie

In november en december is het collectiedoel: het Citypastoraat in Apeldoorn.

Op hun website staat:

"Een waardevol, warm en onmisbaar plekje in de binnenstad van Apeldoorn is het inloophuis 'De Herberg', in stand gehouden door het Citypastoraat. Een huiselijke ontmoetingsplek voor mensen, die in het dagelijks leven veelal niet het gehoor en de aansluiting vinden, welke zij verdienen. In 'De Herberg' krijgen zij steun bij vragen van levensbeschouwelijke en maatschappelijke aard. Geen overbodige luxe in deze harde tijd."

Velen kennen het grote witte pand aan de Deventerstraat. Uw gaven zijn welkom voor dit mooie doel. Op de collecteschaal als u in de kerk komt. Of per bank: NL 16 INGB 0001122119 aan Stichting Regentessekerk. Graag met vermelding van het collectiedoel.

Momenteel zamelen we geld in voor St. Vluchteling. In het volgende kerkblad leest u de opbrengst daarvan. Voor de WHOE, Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa, (in juli en augustus) was de opbrengst € 555,60

Op twee bijzondere zondagen zijn er ook bijzondere collectes.

Voor 'Eeuwigheidszondag', 24 november, is dat het Hospice in Apeldoorn.

Voor de Kerstdienst is het Stichting 'kLeef, inloophuis voor mensen met kanker en hun familie. Ook hiervoor kunt u per bank doneren.

Hartelijk dank voor uw gaven.

Namens de Diaconie

Ada Stafleu



Gedicht

IK HOU VAN JULLIE HUIZEN

*Ik hou ervan door jullie straten te lopen
ik hou van jullie huizen aan de straten*

*de tuinen met hun kinderspeelgoed
de ramen waaruit muziek verwaait*

*de grintpaden die minzaam kraken
de voordeuren met elk hun gezicht*

*de koperen bel en glanzende klopper
het licht dat 's avonds overal valt*

*waar ik van kom zijn de straten donker
de huizen van aarde en de ramen klein*

*ik hou van jullie straten die cool zijn
en namen van schilders en bloemen hebben*

(van een anonieme vluchteling uit Sri Lanka)

Goed nieuws?

Goed Nieuws van Amnesty. Soms ontgaat het je. Maar het is er wel: **Floriane Irangabiye, een journaliste uit Burundi, is vrij.**

Ze werd in 2022 tot 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld "voor het ondermijnen van de integriteit van het nationale territorium."

Prachtige omschrijvingen worden er soms verzonnen als een regering iemand (in een oneerlijke rechtszaak) wil veroordelen. En waarom was ze opgepakt? Ze had zich kritisch uitgelaten over de overheid tijdens een radiouitzending. Dus zat ze gevangen tot 24 augustus van dit jaar.

In de Regentessekerk haalden we in maart 2023 50 handtekeningen voor haar op. Onze bijdrage aan haar vrijlating.

Dank jullie wel.
Ada Stafleu

KERKDIENTEN

Aanvang diensten 10.00 uur

Vesper 16.30 – 17.00 uur

oktober

27 VVR ds. J. Kubacki vesper

november

03 VVR drs. L.C. Bulens
10 WRA mw. ds. A. van der Wouden
17 VVR mw. E. Verhagen-Krikke
24 Eeuwigheidszondag
drs. L.C. Bulens vesper

december

01 VVR ds. K. Douwes
08 WRA dr. J.F. Goud
15 VVR mw. M. Visch-de Bruijn
22 geen dienst
25 1e Kerstdag ds. K. Douwes
29 VVR mw. Ds. M. Schwarz

Collectes: november en december: Citypastoraat
Eeuwigheidszondag: Hospice Apeldoorn;
Kerstdienst: Stichting 'kLeef

REGENTESSEKERK

Regentesseleaan 14b | 7314 AD Apeldoorn | 055-5212720
www.regentessekerk.nl info@regentessekerk.nl

Vereniging Vrijzinnige Regentessekerk

Predikant ds. K. Douwes 06-21622676
kdouwes@gmx.com
Secretariaat dhr. S. de Haan 055-5427856
npb@regentessekerk.nl

Contactpersoon Regentessekerk

mw. D. Bosveld 055-5211975

Werkgroep Remonstranten Apeldoorn

Onderdeel van Remonstrantse Gemeente Oosterbeek

Contactpersonen

De heer en mevrouw Wielinga-Springer: tel. nr. 055 – 5214499

Redactie

Willy van der Bijl
Bea van Maaren
Ria Siegelaar

De redacteuren verzorgen bij toerbeurt de eindredactie.
Bij dit nummer is dat gedaan door Bea van Maaren.
Sluitingsdatum kopij volgend kerkblad: 9 december
Kopijadres: redactie@regentessekerk.nl

Drukwerk en layout: Elwipress en Krachtig in Media