

Regentesse kerkblad



Augustus 2024
Jaargang 49

Regentesselaan 14b
7314 AD Apeldoorn

055-5212720
www.regentessekerk.nl
info@regentessekerk.nl

Werkgroep Remonstranten Apeldoorn

In 2025 zullen er vier Remonstrantse diensten worden gehouden in de Regentessekerk. Ook zal er een 'groot-huis' bezoek worden gehouden. Er wordt naar gestreefd ook in 2026 vier Remonstrantse diensten te houden.

Na afloop van de dienst van 20 oktober is er een algemene ledenvergadering van 11.30 tot 12.30 uur. Hopelijk is er dan voortgang te melden over de 1/3 eigendom van de kerk. Er zal verder worden gesproken over het gebruik van de kerk door de Remonstranten in de jaren t/m 2027.

Rijnder en Frieda Wielinga



Op avontuur

'Door het grootse van de natuur, door de kracht en de energie ervan, voel je hoe klein je bent, hoe onbelangrijk je leven is en dat maakt je op een of andere manier nederig. Aan de andere kant maakt het je bewust dat je deel uitmaakt van iets groters. En daardoor voel je ook iets groots in jezelf. Misschien is je leven in groter perspectief onbelangrijk, maar het is wel jouw leven. Je bent máár een schepsel - maar je maakt wel deel uit van die geweldige schepping. Daarom ben je er ook verantwoordelijk voor. Als je alleen bent in de natuur voel je je mogelijkheden.'

Deze uitspraak van de Noor Erling Kagge klonk onlangs in de derde en laatste dienst uit de zomerserie over het Bijbelboek Job. Erling Kagge is een enorm veelzijdig mens. Hij is onder andere advocaat, uitgever, auteur en kunstverzamelaar. Bovendien is Kagge met recht een avonturier en pionier te noemen, want hij was de allereerste persoon die te voet de zuidpool, de noordpool én de top van de Mount Everest bereikte. Toen hij die drie polen had getrotseerd, ging hij vervolgens nog filosofie studeren aan de universiteit van Cambridge.

Agenda

14 september:

Nationale orgeldag

19 september:

Themacafé

27 september:

Lezing

17 oktober:

Themacafé

Voor meer informatie zie de website en 'De Groene Hoed'

Terugdenken aan Jan Mulder



Op 21 juni overleed Jan Mulder. De echtgenoot van Atie Breedveld.

In zijn werkzame leven was hij laborant. Hij is bijna 87 jaar geworden.

Veel leden van onze kerk zagen hem als de pianist bij de kerklunches.

De sfeervolle liedjes die hij dan speelde brachten een vrolijke, gezellige stemming.

Hij was ook zanger in het Shantykoor van Deventer. Zijn koor heeft een aantal keren in een kerdienst gezongen. Dat zingen deden ze ook in de afscheidsbijeenkomst in de Regentessekerk.

Jan was mild en bescheiden. Niet iemand van grote woorden. Maar wel een denker. In zijn papieren heeft de familie de volgende tekst gevonden en op de liturgie geplaatst:

“ Ik geloof niet in een voortbestaan na de dood als een verlenging van dit leven. Ik geloof wel in een opgenomen zijn in een gebeuren dat veel groter is dan ikzelf ben. Met mijn geboorte en mijn sterven zijn de binnenste grenzen aangegeven. De zin en de onvervreembare waarde van mijn, op het oog zo klein leven, bestaat eruit dat ik in het grote gebeuren een schakel ben en mijn bijdrage mocht leveren.”

Wij verloren een dierbare vriend.

Ada Stafleu

Ik kwam het citaat van Erling Kagge tegen in het boek Groene theologie van Trees van Montfoort en het sprak me meteen aan. Het was Kagges antwoord op de vraag: Hoe heeft het ondergaan van dat avontuur in de wildernis jou tot een beter mens? Ik heb geen idee of Kagge christelijk is of anderszins religieus, maar zijn uitspraak had zo uit de mond van een christelijke mysticus kunnen komen. Erling Kagge roert in heel heldere en tastbare taal oerreligieuze gevoelens aan. Ontzag, verwondering, verbinding, transcendentie, verantwoordelijkheidszin: het zit er allemaal in.

Zelf begin ik binnenkort ook aan een avontuur. Maar wees gerust, ik zal geen halsbrekende capriolen gaan uithalen en houd het iets dichterbij huis. Vanaf september zal ik namelijk beginnen als de nieuwe predikant van de Remonstrantse gemeente in Alkmaar. Op kleine schaal voelt het voor mij toch avontuurlijk en ik heb er veel zin in. Gelukkig blijf ik ook in de Regentessekerk (zij het met een kleiner contract, maar daarover vertelt Diana meer verderop in dit kerkblad). En als het aan mij ligt blijven we nog een hele tijd samen op avontuur gaan.

Klaas Douwes

Het einde van 1 op 7

Het was zo'n mooi idee: als gemeenteleden omzien naar elkaar. Als iedereen contact houdt met een paar mensen, gaat dat goed.

Zo ontstond: '1 op 7', in de tijd van ds. Jaap Labrie. Zo'n 35 jaar geleden?

Het werkte, met een groep bezoekers hielden we contact met de ouderen, brachten een verjaardagsbloemetje en gaven het door aan de predikant als er ziekte of operaties waren.

Wie prijs stelde op bezoek, kreeg bezoek. Een luisterend oor en belangeloze aandacht.

We kwamen als bezoekers 1 of 2 keer per jaar bij elkaar, om bij te praten en ervaringen uit te wisselen. Meestal was Klaas Douwes er dan ook. Het was prettig en zinvol om elkaar te ontmoeten.

In de Coronatijd ging het moeilijk. En er was nog iets: de bezoekers werden zelf de ouderen. We kregen beperkingen en mankementen. Het lukte niet

meer altijd om zo kwiek langs te fietsen met dat luisterend oor en een bloemetje. Daarom is het tijd voor een andere opzet.

Een pastoraal werker gaat onze taak overnemen. Natuurlijk kan iedereen persoonlijk haar contacten houden. Maar voel je niet verplicht met dat bloemetje. De zondagse kanselbloemen worden zo eerlijk mogelijk verdeeld onder de leden. Vaak op een datum die dicht bij de verjaardag ligt.

Wel is het belangrijk dat we het doorgeven aan de pastoraal werker als we horen dat iemand extra aandacht nodig heeft of graag bezoek zou krijgen

Laten we de goede herinneringen bewaren aan wie ons in de jaren van trouw bezoeken ontvallen zijn. Het was waardevol, die toewijding. Voor de ander en voor onszelf.

Tot we elkaar weer zien,
Ada

Van het VVR bestuur en Stichting Regentessekerk

De zomer kwam wat laat op gang en naast zeer warme dagen zorgden dagen met regen voor wat verkoeling. Echter als we goed rond kijken, zien we sommige bomen al wat verkleuren en zien we ook dat de eikenbomen vol met eikels zitten en de beukenbomen vol met beukennotjes. U kent het gezegde wel: "Als de eik en de beuk veel vruchten draagt, komt er een strenge winter". Wij zullen het vast wel merken tegen die tijd.

Op 10 augustus hebben wij in de morgen de jaarvergadering gehouden en daar werd u over allerlei zaken bijgepraat. Onze notulist Philippen van der Ben zal in dit blad een korte samenvatting geven. Daarin komt ook de situatie betreffende de RG(A) en de kerk aan de orde. Arend schreef in het vorige nummer er ook al over.

Zoals u in het vorige kerkblad heeft kunnen lezen, krijgt Klaas een andere invulling van zijn taken. Per 1 augustus is het contract met Klaas gewijzigd. Dit is noodzakelijk omdat het ledenaantal aanzienlijk terugloopt. Maar Klaas blijft nog diensten verzorgen en vespers voorbereiden. Voor pastorale zaken zijn wij in gesprek met een voorganger uit de regio. Hier hoort u later meer over.

Op deze manier hopen wij nog langer door te kunnen gaan.

Wat de gastvrouwen/gastheren voor de zondagse kerkdienst betreft zouden we graag het team wat uitbreiden. Voor inlichtingen en/of aanmelden kunt u bij mij terecht. 055-5211975

Dan komen de herfst en de donkere maanden er weer aan. Ik raad iedereen aan het boekje van de Groene Hoed er op na te slaan welke activiteiten er zijn. Het hele programma is echt zeer de moeite waard!

Vanuit de Stichting Regentessekerk Eén van de koren die gebruik maken van de kerk is opgeheven. Als dank voor de goede samenwerking kregen wij een grote gift voor het Orgelfonds. Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee. Ook achterin de kerk, misschien hebt u het wel eens zien staan bij de liedboeken, staat ook een potje waar gaven in kunnen worden gedaan voor het Orgelfonds. Die kunnen wij goed gebruiken, want een goed onderhouden orgel is zeer belangrijk!

Dan wens ik alle zieken binnen de Regentessekerkgemeenschap sterkte en hopelijk beterschap toe.

En een hartelijke groet,
Diana Bosveld, vicevoorzitter VVR en Stichting Regentessekerk

Gezamenlijke Diaconie

In een woordenboek las ik : diakonie = armbestuur van een kerkelijke gemeente. Niets kwaads over het Diakenhuismannetje uit de Camera Obscura. De mensen van toen, 200 jaar geleden, deden veel goeds. Maar de formulering nu zou kunnen zijn:

Diaconie = Barmhartigheid, Gerechtigheid, Heelheid van de schepping. De diaconie bekommert zich om onze aarde opdat het een fijne plek is voor mens en dier. We willen er zijn voor iedereen die op ons pad komt, ver weg en dichtbij. Om mensen recht te doen / Om aan te klagen/ op te staan/ te protesteren waar onrecht wordt gedaan. Om als naaste te zijn. Soms ook gewoon door even met iemand mee te lopen. Omdat ieder mens er toe doet. Dat geloven we.

In onze kleine kerk vertaalt zich dat in de collectes bij de dienst: De collecte met Pinksteren was voor Stichting 'k Leef en bracht € 70,- op. We kregen een hartelijke bedankkaart.

In juli en augustus collecteren we voor de stichting W.H.O.E. Zie de beschrijving in Regentessekerkblad van juni. De opbrengst daarvan leest u later.

In September en oktober is het geld voor Stichting Kerk en Vluchteling, in Apeldoorn. Op hun website staat: "Het herbergen van vreemdelingen behoort tot de kern van het christelijk hulpbetoon in deze wereld. Deze taak pakt elke kerk op zijn eigen manier op. Onder vluchtelingen wordt verstaan : statushouders, (uitgeprocedeerde) asielzoekers en bewoners van het AZC in Apeldoorn."

We hebben wel eens vluchtelingen (Syriërs, Eritreeërs en Oekraïeners) in onze kerk uitgenodigd. Voor koffie, een soepmaaltijd, kerstliederen). Wat let ons om dat weer te doen? Maar in elk geval kunnen we financieel steunen. Kan ook perbank: NL 16 INGB 0001122119, t.n.v. Stichting Regentessekerk. Vermeld dan het collectiedoel.

Bedankt voor het meedoen.
Namens de Diaconie,
Ada Stafleu



Terugblik op de gecombineerde jaarvergadering van de NPB, de VVP en de VVR op zaterdag 10 augustus 2024

Op deze zonnige morgen zijn 20 mensen bijeengekomen in de achterzaal om te horen hoe het staat met "de kerk". De vaste agendapunten worden vlot besproken.

De notulen van 19 november 2023 worden vastgesteld en de financiële overzichten van NPB en VVR zijn duidelijk en roepen geen vragen op. Wel moest het spaartegoed weer worden aangesproken. De financiën van de VVP zijn niet in een overzicht gepresenteerd. Arend van der Beek geeft een toelichting. In deze boekhouding is te zien dat de uitgaven de inkomsten structureel overtreffen. De penningmeester heeft dus weer het spaartegoed moeten aanspreken. Beide penningmeesters dringen er bij de leden op aan de contributie naar eigen inzicht te verhogen, zodat we door kunnen gaan. De hoogste uitgaven zijn voor de predikant en de Stichting Regentessekerk voor het gebouw.

De onderhandelingen met het bestuur van de remonstranten in Oosterbeek, waar de RGA is ondergebracht, zijn tot een dieptepunt gedaald. Onze onderhandelaars Diana Bosveld en Arend van der Beek hebben een laatste voorstel geformuleerd. Daarvoor is tijdens de vergadering een papier uitgedeeld. De optie 3 wordt uitgebreid besproken. De keuze is de economische overdracht. Daarvoor moet een nieuwe notariële akte worden opgemaakt met een praktisch en juridisch sluitend verhaal. Pas als de Regentessekerkgemeenschap stopt, wordt het Remonstrantse deel van de kerk verrekend. Optie 3 wordt met algemene stemmen en applaus goedgekeurd. De samenwerking met de Werkgroep Remonstranten Apeldoorn verloopt heel prettig. Voor 2025 zijn nog 4 diensten afgesproken.

De algemene situatie in de Regentessekerk is dermate veranderd dat de bakens verzet moeten worden. Er zijn aanzienlijk minder leden en daarmee ook minder inkomsten. Per 1 augustus is er een nieuw contract met Klaas afgesloten: 6 uren per week, 12 diensten per jaar met mogelijk 1 à 2 hoogtijdiensten, voorbereidingen voor de vespers en een bijdrage in het winterseizoen. Voor het pastorale deel van zijn taken worden in september gesprekken gevoerd met ds. Nicolien Swen. Zij zal op afroep werken en ook extra diensten doen.

Klaas Douwes vertelt dat hij het beroep heeft aangenomen bij de Remonstrantse Gemeente in Alkmaar. Hij verzekert ons dat het er daar anders aan toe gaat en dat hij blij is dat hij hier ook welkom is. Hij verwacht zijn proefschrift begin 2025 te mogen verdedigen.

Hij leest ons voor uit een bijzonder kinderboek uit ca. 1960 "De gulle boom" door Shell Silverstein en vertaald door Arthur Japin. Men zou het een modern sprookje of gelijkenis kunnen noemen en er diverse boodschappen in lezen. Een ontroerend verhaal.

De vergadering wordt afgesloten met een enorm applaus voor Diana en Arend. Daarna werd er met een drankje en een hapje nog gezellig nagepraat.

Philippien van der Ben

KERKDIENTEN

Aanvang diensten 10.00 uur

Vesper 16.30 – 17.00 uur

augustus

25 VVR mw. E. Verhagen-Krikke vesper

september

01 VVR ds. K. Douwes

08 geen dienst

15 VVR dhr. J. de Wit

22 WRA ds. C. M. Geels vesper

29 VVR drs. L.C. Bulens

oktober

06 VVR ds. K. Douwes

13 VVR mw. ds. N. Swen

20 WRA ds. F. Kuyne

27 VVR ds. J. Kubacki vesper

Collectes: september en oktober: Kerk en Vluchteling

REGENTESSEKERK

Regentesselaan 14b | 7314 AD Apeldoorn | 055-5212720

www.regentessekerk.nl info@regentessekerk.nl

Vereniging Vrijzinnige Regentessekerk

Predikant ds. K. Douwes 06-21622676
kdouwes@gmx.com

Secretariaat dhr. S. de Haan 055-5427856
npb@regentessekerk.nl

Contactpersoon Regentessekerk

mw. D. Bosveld 055-5211975

Werkgroep Remonstranten Apeldoorn

Onderdeel van Remonstrantse Gemeente Oosterbeek

Contactpersonen

De heer en mevrouw Wielinga-Springer: tel. nr. 055 – 5214499

Redactie Willy van der Bijl
Bea van Maaren
Ria Siegelaar

De redacteuren verzorgen bij toerbeurt de eindredactie.

Bij dit nummer is dat gedaan door Ria Siegelaar.

Sluitingsdatum kopij volgend kerkblad: 14 oktober

Kopijadres: redactie@regentessekerk.nl

Drukwerk en layout: Elwipress en Krachtig in Media