

## ***Eigentijdse Psalmen***

*Niet alleen de vruchten  
van uw daden wil ik zien  
o ziende maar uzelf.  
Niet stenen alleen  
waar muren eens stonden,  
gruis – horen wil ik  
van wie ik oren heb,  
zien van wie ik ogen.  
Ik denk aan u:  
gedachte bent u nu in mij.  
Meer moet u zijn dan alle gedachte,  
meer dan alle benauwen.  
Had ik ze niet, de gedachten.  
Ziende, had ik u.*

- Naar Psalm 94 door Lloyd Haft

In 1995 maakte Lloyd Haft voor het eerst een dichtertelijke bewerking van een Psalm. Hij koos daarvoor Psalm 23 uit, een van de bekendste en meest geliefde Psalmen ('de Heer is mijn herder'). Zelf noemt hij het een 'beluistering'. Haft streefde ernaar om zowel terug te grijpen op de originele metaforen uit de Psalm als een eigentijdse geloofsbeweging in zijn 'beluistering' te vatten. Gaandeweg raakte Haft zo in de ban van de Psalmen dat hij uiteindelijk van alle 150 Psalmen een bewerking heeft gemaakt. In het nawoord van zijn verzamelde psalmbewerkingen schrijft Haft dat hij zijn bundel ziet als 'één mogelijke vormgeving' van ons verlangen naar God.

Lloyd Haft heeft een heel eigen achtergrond. Hij is geboren in het Amerikaanse Wisconsin, woont sinds

1968 in Nederland en was tot 2004 sinoloog aan de Universiteit Leiden. Deze mengelmoes van talen en culturen verenigd in één persoon maakt zijn psalmbewerking tot een buitengewone creatie. Toch is het niet volstrekt uniek en origineel. In de eerste plaats natuurlijk omdat hij de bestaande poëzie van het Psalter als uitgangspunt heeft genomen. Maar vooral omdat Lloyd Haft in een al eeuwenoude traditie staat van psalmbewerkingen.

Naast die van Lloyd Haft bestaan er ook in onze tijd veel bekende en onbekende psalmbewerkingen. Denk bijvoorbeeld aan die van Huub Oosterhuis, Karel Eykman of Sytze de Vries. Bovendien komt deze maand nog 'Psalmen anders' uit, een aanvulling op het Liedboek met zo'n 100 "nieuwe" psalmliederen. Het is bijzonder hoe de Psalmen tot op de dag van vandaag mensen blijft boeien, raken en inspireren. Er zijn weinig teksten in de Bijbel en misschien zelfs in de wereldliteratuur die dat voor elkaar weten te krijgen.

De bijzondere zeggingskracht van het Psalter vormt de aanleiding voor het thema van de nieuwe vesperreeks die in september van start gaat: 'eigentijdse psalmen'. Iedere bijeenkomst zal er een moderne psalmbewerking worden gelezen van bekende én minder bekende dichters. Anders dan bij de ochtenddiensten is er geen overdenking. In plaats daarvan volop ruimte voor stilte en muziek. De eerste vesper in de serie met eigentijdse Psalmen vindt plaats op zondagmiddag 25 september 2022 (de vierde zondag van de maand) van 16:30-17:00 uur. Iedereen is van harte welkom!

ds. Klaas Douwes

## ***Gezamenlijke Diaconie***

In maart en april collecteerden we voor het St.Luke's Hospital in Malawi. De collectes hebben een mooi bedrag opgebracht: € 1128,05.

Met Pasen en Pinksteren zamelden we geld in voor Stichting 'k Leef. U kent het waarschijnlijk wel. Liefdevolle en creatieve zorg voor kankerpatiënten en hun familie. In het pand aan de Vosselmanstraat is er een variatie aan hulp. Van gespreksgroepen tot activiteiten en cursussen. Opbrengst in onze kerk € 220,-

De Kap was het collectiedoel in mei en juni. Opbrengst € 872,75.

In juli en augustus collecteren we voor Artsen Zonder Grenzen. Vaak zijn dat de mensen die als laatsten stand houden in oorlogsgebieden. Misschien hebt u ook gezien hoe er onlangs door hen een speciale trein met zieken en gewonden in Oekraïne naar een veilige plaats werd gereden. In september en oktober zal gecollecteerd worden voor de stichting Amma Lamai. Die biedt huisvesting, medische hulp en scholing voor de allerarmsten in Sri Lanka. Ongehuwde moeders hebben vaak grote problemen. Soms worden ze verstoten door de familie. Naast opvang en zorg probeert Amma Lamai contact met de familie te herstellen

Fijn als u weer mee doet. Bij beide ingangen van de kerk staan de collecteschalen. En natuurlijk kunt u ook

geld overmaken naar NL 16 INGB 0001122119 t.n.v.  
penningmeester Regentessekerk.  
Vermeld dan het collectiedoel waarvoor het geld  
bestemd is.

Namens de commissie,  
Ada Stafleu

### ***De bedankbrief van 'k Leef:***

Beste mensen van de Regentessekerk,

Recent zagen we dat we een mooie gift van u mochten  
ontvangen.

De opbrengst van de paas- en pinksterdienst. We  
willen u daar zeer voor bedanken!

Uw bijdrage is erg welkom.

Wij zijn recent min of meer overvallen door het grote  
aantal jonge mensen met een hersentumor (en hun  
partners/kinderen) die ons huis bezoeken.

Door de vaak sombere prognoses zitten deze vele  
gezinnen in een complete rollercoaster.

Een diagnose met vaak slechte vooruitzichten, directe  
zeer zware behandelingen, en helaas ook vaak  
ingrijpende gedragsverande-  
ringen bij de zieke.

De (vaak jonge) gezinnen hebben het mede daardoor  
heel erg moeilijk.

Wij kunnen gelukkig toch veel voor hen betekenen. We  
werken de hele zomer door, mensen met kanker die  
het zo zwaar hebben verdienen in onze ogen per direct  
alle aandacht en steun.

Mede dankzij uw gift(en) kunnen wij dit belangrijke werk blijven doen.

Wij zijn voor ons voortbestaan nagenoeg geheel afhankelijk van giften en sponsoring.

We zijn echt geroerd door uw geweldige steun aan ons inloophuis.

Hartelijke groet,

Annemieke Simonis

Directeur Roparunhuis Auke van der Veen (Stichting 'KLEEF!)



***Vanuit het VVR bestuur en  
Stichting Regentessekerk***

Na genoten te hebben van de prachtige voorjaarsbloemen op de alpenweiden en onverwachte ontmoetingen en gebeurtenissen in de bergen, moest ik ook nog even denken aan onze pinksterdienst.

In Oostenrijk en Duitsland is het 10 dagen na de pinksterdagen altijd op donderdag een christelijke feestdag: "Fronleichnamtag". Men sluit dan de paas- en pinkstercyclus af. Op veel plaatsen is er dan ook een processie maar in het dorpje waar ik was, was er een bijzondere dienst. Daar waren alle verenigingen, politie, brandweer en schoolkinderen bij. Zij krijgen een speciale zegen. Daarnaast was er prachtige muziek van een koperblazerskorps en natuurlijk van het orgel. Het was een feestelijke dienst en na de

dienst ging alles in optocht naar het plaatselijke Gasthof om daar deze bijzondere dag af te sluiten. Toen dacht ik terug aan onze dienst en ik vind dat we het goed hebben gedaan met onze pinksterdienst: een mooie ontvangst en dienst en daarna een feestelijke afsluiting.

Welnu, het is nog wat rustig in de kerk. Wel kunnen we elkaar weer ontmoeten bij de kerkdiensten en bijvoorbeeld ook weer op donderdag 18 augustus in de middag bij het Zomercafé.

U hebt allemaal een prachtig boekje ontvangen met het jaaroverzicht van de activiteiten. Er is weer een veelzijdig aanbod dat de moeite waard is. Met dank aan de samenstellers, het boekje ziet er goed verzorgd uit! Nu maar hopen dat alles door kan gaan en corona niet te veel voor verstoringen gaat zorgen.

### ***Vanuit de Stichting:***

Nog weer een vriendelijk verzoek: als er wat stuk gaat in of om de kerk meld dit dan! Dan kunnen wij er wat aan doen en voorkomt het dat andere gebruikers voor problemen komen te staan!

De kerk en de kosterwoning hebben nu een glasvezel verbinding. In de kosterwoning zijn de oude ramen vervangen door dubbelglas, dus het huis is nu beter geïsoleerd. Daarnaast is het stoepje voor de kosterwoning gerepareerd, want er kwam op een avond bezoek en zie, dat bezoek “verdween” in het stoepje! De heggen zijn gesnoeid en de twee “groene dames” houden de tuin keurig bij. Dank voor jullie

inspanningen! Er was een bescheiden aantal aalbessen en kruisbessen en het appelboompje belooft een “rijke” oogst.

Voor de technische dienst was er het nodige te doen. Met dank aan Ernst zijn er nu nieuwe brandmelders en is een buitenlamp aangebracht op de hoek van de kerk boven de paal waar de ketting aan bevestigd wordt die het parkeerterrein afsluit van de kerk naar de straat. Deze lamp regelt zichzelf! Ook de noodverlichting is gecontroleerd en voorzien van nieuwe (uitgangs-)bordjes. U ziet er blijft altijd werk in de kerk.

Dan wens ik alle zieken binnen de Regentessekerkgemeenschap sterkte en hopelijk beterschap toe.

Een hartelijke groet  
Diana Bosveld, 2<sup>e</sup> voorzitter VVR en Stichting Regentessekerk

 Remonstranten

***Vanuit de kerkenraad***

Graag praat ik u weer even bij. Dat is prettig en ook het doel van een gezamenlijk kerkblad, dat je iedereen, ook de mensen die niet meer in de kerk komen, kunt bereiken en op de hoogte houden van wat er de afgelopen tijd speelde.

In het juninummer van het Regentessekerkblad schreef ik over de komende bijeenkomst op 25 mei waarin de twee Oosterbeekse predikanten Annemarieke van der Woude en Joost Röselaers graag

alvast kennis wilden maken met de leden en vrienden van de RGA, ook al is 1 januari 2023 pas de officiële datum dat wij aan de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek (RGO) gaan hangen. De bijeenkomst was erg geslaagd. We zaten in een grote kring. Nadat de twee predikanten zelf iets hadden verteld over hun achtergrond, stelde iedereen zich voor aan de hand van een alfabetische lijst met namen van de deelnemers. De vraag was hoe iedereen remonstrants was geworden en hoe men daar tegenover stond. Joost mailde mij nadien dat zij de ochtend 'heel positief vonden, een warme en interessante groep mensen, zelfde type als in Oosterbeek, breed geïnteresseerd, erudiet en eigenzinnig'. Opmerkelijk is dat ds. D. Lunenberg-Moret die op 17 juli plotseling inviel bij gebrek aan een predikant, hetzelfde zei, dat wij goed pasten bij de RGO.

De ALV van de RGA hadden we speciaal gepland op 12 juni jl. omdat de dag ervoor de Algemene Vergadering van Bestuur van de Remonstrantse Broederschap in de Geertekerk in Utrecht plaats vond. Daarin werd aan de COZA geadviseerd de RGA een mandaat te geven voorbereidingen te treffen zich op te kunnen heffen. Alle Remonstrantse Gemeenten moeten daar ook mee instemmen, hetgeen gebeurde. En zo waren we weer een stap verder. In nog geen twee jaar heeft de overgang naar Oosterbeek plaats gevonden. De ALV verliep in goede harmonie. Wim en ik werden door de 50+ groep verblijd met voor ieder een boeket bloemen voor het vele werk dat wij de afgelopen tijd op ons bordje hebben gekregen.

Onlangs was er een goede preek van mevrouw M. Visch in een VVR dienst. Het thema was: 'Wie ben ik'.



Het ging over gezamenlijke kwetsbaarheid, waarbij zij het boekje *'Stevig staan in een kwetsbare wereld'* van de vrij jonge Remonstrantse predikant Claartje Kruijff aanhaalde. Je moet niet wachten tot het crisis wordt, tot het donker wordt. Ik dacht meteen aan onze Regentessegemeenschap, die ook kwetsbaar is door de gemiddeld hoge leeftijd, vrijwel alleen 70-, 80- en 90-jarigen, de afname van het ledental en vooral het niet meer kunnen bemensen van de nodige besturen. Dan is het verstandig plannen te maken voor de toekomst. Daarom gaat de RGA aan Oosterbeek hangen. Ook onze mooie kerk wordt helaas een erg zware last, waarvoor de drie participanten jaarlijks zo'n € 30.000 moeten ophoesten, een beetje veel voor zo'n kleine kwetsbare groep. Door het opheffen van de RGA is een 'werkgroep Regentessekerk' in het leven geroepen.

Naast de beslommeringen rond het kerkenwerk, dat toch altijd doorgaat, wensen we een ieder van u alle goeds toe, beterschap indien nodig en een beetje vakantiegevoel om uit te rusten voor we in september weer aan een nieuw seizoen beginnen.

Renny van Heuven, voorzitter/secretaris RGA

### ***In memoriam***

Spijtig genoeg is het door omstandigheden wat later geworden, maar nu wil ik graag nog ons lid Rie Fortunati-Gouka in herinnering brengen.

Op 27 september 1929 werd zij geboren in Gouda en haar vader was haar grote voorbeeld hoe je sociaal in het leven moest staan. Tot ze trouwde met Loek had

zij een kantoorbaan. Met hun kinderen kwamen ze in 1956 in Apeldoorn wonen. In de Regentessekerk trof Rie een sfeer aan die goed aansloot bij haar gevoel, haar praktische geloof en haar levensvisie. Ze was een markante persoonlijkheid in de geloofsgemeenschap, begenadigd met een grenzeloze creativiteit. Jarenlang was zij een van de drijvende krachten achter de handwerkclub die talrijke creaties maakte voor de Bazar.

Als ik aan Rie denk schieten mij de volgende woorden direct te binnen: actief, zeer creatief, moedig, doortastend en volhardend. Wat in de kerk minder bekend was: ze kon ellenlange geestige gedichten maken. Op het feest ter gelegenheid van haar 90<sup>e</sup> verjaardag droeg zij uit haar hoofd nog eens één voor. En welke tegenslagen ze ook het hoofd moest bieden of bij al het verdriet in dat hele lange leven van haar, ze wist er met haar speciale humor een draai aan te geven. Toen haar bewegingsvrijheid ernstig werd ingeperkt door haar afnemende gezondheid haalde ze nog veel voldoening uit het inkleuren van prenten. De familie bracht een eerbetoon aan haar door voor de rouwkaart een prachtige prent te gebruiken die zij heel zorgvuldig en toegewijd ingekleurd had. Ik kwam heel graag bij haar op bezoek en ging dan altijd verrijkt met een portie levenswijsheid van haar naar huis.

Op 12 april hebben we haar in de Regentessekerk een laatste groet gebracht.

Philippien van der Ben



*'Jullie waren de zonnestralen  
in het pikdonker'*

65 handtekeningen stuurden we in november 2019 vanuit de Regentessekerk. Met het verzoek aan de Egyptische overheid om Ibrahim Ezz el-Din vrij te laten. Hij was onderzoeker bij de Egyptische Commissie voor Rechten en Vrijheden. Agenten in burger pakten hem op en niemand wist waar hij was. Hij werd niet aangeklaagd of berecht maar verdween in de gevangenis. We dachten aan hem toen zijn naam genoemd werd bij de afkondigingen in de kerk en misschien baden we om kracht voor hem.

Toen was er weer een nieuwe maand en een nieuw slachtoffer van mensenrechtenschending. En hij zat 34 maanden vast in willkeurige detentie.

Maar, op 26 april 2022 werd hij **VRIJGELATEN!** Hij schreef: 'Gedurende de bijna 3 jaar die ik in de gevangenis doorbracht, voelde ik dat ik elke dag een deel van mijn ziel verloor en de hoop op terugkeer naar het leven, naar de vrijheid. Het enige dat mijn dagen verlichtte en me hoop gaf, was het nieuws dat ik ontving dat mensen nog steeds aan mij dachten en opriepen om mij vrij te laten. In de donkerste momenten van wanhoop was het nieuws van de campagnes waarin werd opgeroepen tot mijn vrijlating mijn enige motivatie om de hoop niet op te geven. Ik wil iedereen bedanken die bijdroeg aan de campagne en mij binnen en buiten Egypte verdedigde. Ik dank vooral Amnesty International en al haar medewerkers en leden:

***Julie waren de zonnestralen in het pikdonker.'***



Ada Stafleu  
**Zomercafé - Themacafé**

Op **18 augustus komt Geertje Goede**, beeldend kunstenaar, ons vertellen over het maken van mandala's en wat 'helend tekenen' inhoudt. Zij heeft een studio waar ze zelf les geeft. In de achterzaal hangt rond die tijd ook werk van haar.

In het activiteitenboekje staat voor 18 augustus de kunstenaar Wiebe van Dingen. Hij gaat ons vertellen over houtsculpturen en de verhalen daarover. In het afgelopen jaar was er werk van hem te zien in de Doopsgezinde kerk.

Door omstandigheden is er geruild van datum. **Wiebe van Dingen komt nu op donderdag 15 september**. In het boekje van de Groene hoed staan nog de oude data.

Dat het Zomercafé dan weer Themacafé heet is natuurlijk een grapje. In de zomer serveren we salades en stokbrood. En vanaf september is het weer soep en klaargemaakte broodjes.

De gang van zaken is bekend, vanaf 16.30 inloop met een drankje. Om 17.00 het onderwerp. Daarna saladebuffet of soep en broodjes.

We sluiten af met koffie/thee rond 18.30 Per persoon graag € 5,- in het mandje

U en uw introdicees zijn van harte welkom.

team Themacafé

## ***Nationale Orgeldag zaterdag 10 september***

Ook dit jaar doet de Regentessekerk mee aan de Nationale Orgeldag. De deuren zijn open van 11.00 tpt 15.00 uur

Als Rijksmonument ontvangt de Regentessekerk in dit museumweekend graag bezoekers.

De kerk bekijken, antwoord op vragen, even luisteren naar orgelspel en een kopje koffie/thee.

Dat is het aanbod.

Zie voor meer informatie het boekje van de Groene Hoed, bl. 5

Ada Stafleu en André de Knoop

**De Herberg** Inloophuis voor dak- en thuislozen

*Een thuis met aandacht en brood*

Voor ons inloophuis De Herberg zijn we op zoek naar gastheren en gastvrouwen die willen bijdragen aan de gezelligheid en de bediening van onze gasten.

In het inloophuis, aan de Deventerstraat 40 in Apeldoorn, is iedereen welkom. Wij bieden onze bezoekers hier een thuis, met liefde en aandacht. Tijdens de opening is er koffie, thee en brood beschikbaar en vooral ook de aandacht en een praatje voor wie daar behoefte aan heeft. Het inloophuis is open van zondag tot en met vrijdag tussen 13:30u en 16:00u. Daarnaast wordt er op elke donderdagavond een maaltijd geserveerd tussen 17:00u en 18:30u.

Dit inloophuis is van Stichting De Herberg Apeldoorn, een stichting die zich in het bijzonder inzet voor mensen die dak- of thuisloos zijn in de gemeente Apeldoorn. De stichting, voorheen onder de naam Citypastoraat, bestaat sinds 1978.

Als vrijwilliger bij de Herberg kom je in een setting waarin je andere mensen ontmoet, waar zowel de ander als jijzelf hoog gehouden wordt. Je komt in een team, met zo'n 40 gedreven collega's, waarin je gezelligheid en betrokkenheid mag ervaren. En naast je inwerkprogramma worden er regelmatig trainingen en bijeenkomsten aangeboden waarmee je je zelf en het werk kunt ontwikkelen.

Meer informatie over ons werk vind je op de website [www.deherberg-apeldoorn.nl](http://www.deherberg-apeldoorn.nl). Wil je meer weten over vrijwilliger zijn bij De Herberg neem dan contact op met algemeen coördinator Moniek Mol via 055-5211002 of [moniek@deherberg-apeldoorn.nl](mailto:moniek@deherberg-apeldoorn.nl)

### ***Toen ik van mijzelf begon te houden***

Uit de dienst van 3 juli waarin drs. R. van Warven vooring.

*Op de dag dat hij zeventig jaar werd, schreef Charlie Chaplin een prachtige tekst. Terugkijkend op zijn leven ontdekte hij dat liefde voor jezelf alles in een ander perspectief zet en het leven mooier en lichter maakt.*

Toen ik van mezelf begon te houden, zag ik in dat mijn onrust en emotioneel lijden signalen zijn, dat ik niet leef in harmonie met

mezelf.

Nu weet ik: *dat is authenticiteit.*

Toen ik van mezelf begon te houden, begreep ik dat ik altijd op het juiste moment op de juiste plek ben en dat alles gebeurt op precies het juiste moment ik kan dus rustig zijn

Nu weet ik: *dat is zelfvertrouwen*

Toen ik van mezelf begon te houden, verlangde ik niet langer naar een ander leven en zag ik dat alles in de wereld om me heen een uitnodiging is om me te ontwikkelen

Nu weet ik: *dat is groei*

Toen ik van mezelf begon te houden, stopte ik om elke minuut te vullen en plannen voor de toekomst te maken nu doe ik alleen dat waar ik blij van word waar ik van houd en wat mijn hart laat zingen op mijn eigen manier en in mijn eigen tempo

Nu weet ik: *dat is eenvoud*

Toen ik van mezelf begon te houden, heb ik me bevrijd van alles wat niet goed voor me was: voeding, mensen, spullen, situaties en alles wat aan me trok, wat me weg leidde van mezelf Eerst noemde ik het 'gezond egoïsme'

nu weet ik: *dat is liefde voor jezelf*

Toen ik van mezelf begon te houden, begreep ik hoeveel ik iemand kan kwetsen als ik plotseling verlangens opdring

zelfs als ik wist dat de tijd er niet rijp  
voor was en de ander er niet klaar voor was  
- zelfs als ik die ander was  
Nu weet ik: *dat is respect*

Toen ik van mezelf begon te houden  
stopte ik met steeds mijn gelijk willen halen  
en sindsdien merk ik steeds vaker  
dat niets zwart of wit is  
Nu weet ik: *dat is bescheidenheid*

Toen ik van mezelf begon te houden  
wilde ik niet langer in het verleden leven en me  
geen zorgen meer maken over de toekomst  
nu leef ik alleen in het moment  
in het hier en nu, waarin alles gebeurt  
en ik noem dat *zijn*

Toen ik van mezelf begon te houden  
zag ik in dat mijn gedachten met me aan de haal  
kunnen gaan en me een naar gevoel kunnen  
geven Maar toen ik mijn hart liet spreken, werd  
mijn mind een waardevolle bondgenoot  
Nu noem ik deze verbinding *de wijsheid van het  
hart*

Wanneer we van onszelf gaan houden  
hoeven we niet langer bang te zijn voor  
confrontaties  
met onszelf of met anderen  
Zelfs sterren botsen weleens  
en daaruit worden weer nieuwe werelden  
geboren  
Nu weet ik: *dat is leven*



## ***Ingezonden door.....U***

### ***Aanvulling op Themacafé 17 maart***

Bij het themacafé van 17-maart over India ben ik helaas wegens tijdgebrek niet toegekomen aan wat er nu eigenlijk op de Oneness University in India gebeurt. Er worden onder andere diverse 10 meditatievormen aangegeven met de opmerking dat iedereen individueel moet uitzoeken wat hem of haar het meest aanspreekt om daar eventueel later thuis mee verder te gaan. Daarnaast worden er verschillende oefeningen en rituelen gedaan om niet verwerkte trauma's in het onderbewust zijn op te lossen. Onze ervaring is dat deze dingen heel goed werken en dat is ook de reden dat we er in verschillende jaren 8 keer naar toe zijn gegaan.

Als iemand nadere algemene informatie wil over wat er momenteel gaande is en de achtergronden daarvan zijn er 3 boeken geschreven door de Zwitserse Christina von Dreien die vanuit een westerse visie en ervaring de thema's behandelt die ook in India bij de Oneness University aan de orde komen..

#### **Christina boeken. (Uitgeverij Akasha)**

Christina, deel 1: tweeling als licht geboren 978 94 6015 1859

Christina, deel 2: het visioen over het goede 978 94 6015 1866

Christina, deel 3: bewustzijn scheidt vrede 978 94 6015 1873

Met dank aan Ben ten Hoopen