

Tussen Pasen en Pinksteren

Op zondag 15 mei hield ds Yvonne Hiemstra uit Dokkum een mooie weldoordachte preek. Ze las over Mozes en de brandende braamstruik (Exodus 3, 1-15), waarin God zich 'vertoonde'. 'Vertrouw op mij'. Verder over de Emmausgangers (Lucas 24: 13-35), met wie Jezus op een gegeven moment opliep naar Emmaus; ze herkenden hem pas toen hij aan de maaltijd het brood brak en het hun gaf.

Zij las in dit kader het prachtige gedicht van Ida Gerhardt voor:

'De disgenoten'

Het simpele gerei,
de stilte, de gebeden-
Uit tranen en uit pijn
bij sober brood de zegen
Waar aan de witte dis
verschijnt Gij – : 'u zij vrede'.

het brood, dat is gesneden,
Want de avond is nabij.
dit samenzijn verkregen:
twee in Uw naam te zijn.
uw teken wordt beleden
gij Brood – gij Wijn – gij Vis.

Tijdens mijn studie kunstgeschiedenis leerde ik dat het oud-Griekse woord ICHTHUS (vis) Jezus Christus Gods Zoon Redder betekent. Het is een *acroniem*, dwz dat iedere letter de afkorting van een woord is: I: Ièsous, CH: Christos, TH: Theou, U: Huios, S: Sootèr: Jezus Christus Gods Zoon Redder.

Het visje had in de Romeinse tijd waarin Christenen vervolgd werden een belangrijke symbolische waarde. Dit werd door niet-Christenen niet herkend. Ook heden ten dage kan men dit teken op auto's terugvinden. Het duidt dan nog steeds op Christenen.

Renny van Heuven

Gezamenlijke Diaconie

In mei en juni is ons collectiedoel De Kap. Een welbekende plaatselijke organisatie die met veel vrijwilligers werkt. De Kap wil iets betekenen voor de mensen in de Apeldoornse samenleving. Hun motto is: Met elkaar en voor elkaar. Op veel terreinen bieden ze hulp en zorg in de thuissituatie.

Als u niet in de kerk komt en toch wilt bijdragen aan de collectes: gireer op NL 16 INGB 0001122119 t.n.v. penningmeester St. Regenteskerk. Vermeld dan het collecte doel waaraan u wilt geven. Dank aan alle gevers.

Vakantiegeld samen delen

Ook dit jaar organiseren de Apeldoornse kerken voor mensen met de laagste inkomens een hulp- actie. Als u het kunt missen, maakt u mensen heel blij met uw gift. Door de stijgende prijzen raken veel mensen in de problemen. Op vakantie gaan of een dag uit met de kinderen is dan helemaal niet meer betaalbaar. Daarom wordt iedereen die het goed heeft, uitgenodigd te delen met wie weinig of niets heeft. Vorig jaar bracht de actie € 155.000 op. Ruim 800 adressen kregen een mooi bedrag,

De folders liggen in de kerk. U kunt ook tot 6 juni een bedrag overmaken naar NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. : ' Vakantiegeld samen delen.' Fijn als u kunt en wilt meedoen.

Op een mooie Pinksterdag.....



Of het mooi weer zal zijn op zondag 5 juni, kan niemand beloven. Maar het zal wel een feestelijke zondagmorgen worden. Omdat we zo'n lange tijd door de Corona-beperkingen contact met elkaar moesten missen, is er een plan voor een feestelijke Pinksteren.

Om 10 uur is er als u de kerk binnenkomt, een kopje koffie/thee met iets lekkers. Dan scharen we ons onder het gehoor van ds. Klaas Douwes. Hij zal ons meenemen naar de betekenis van Pinksteren. Altijd verrassend hoe je zo'n oud, veelgehoord verhaal weer op een nieuwe manier kunt beleven. Behalve naar het orgelspel van Gery Versteegt kunnen we ook luisteren naar de trompet van Lisette de Knecht.

Na de dienst staan er in de achterzaal drankjes voor ons klaar. Met of zonder alcohol. Er worden lekkere hapjes rondgedeeld en er is alle gelegenheid om de kunst aan de wanden te bekijken. Deze keer hangt daar werk van José van der Meer. (zie verder in dit blad).

Natuurlijk kunnen we dan ook weer met elkaar bijpraten. U bent allen van harte uitgenodigd. namens de gezamenlijke liturgiecommissie.

Ada Stafleu



Uit het VVR bestuur, de stichting Regentessekerk en ander nieuws

Zaterdag 21 mei 2022 is de jaarvergadering van de landelijke VVP in Apeldoorn gehouden. Een kleine kudde, maar heel betrokken bij de Vereniging en de Vrijzinnigheid. Altijd een geanimeerde vergadering waarin naast de technische zaken als het jaarverslag ook aandacht is voor de inhoud door de middaglezing van Hans Luiten: Wie is de Boeddha van het Tuincentrum, waarin hij de achtergronden van het Boeddhisme heeft belicht. Een belangrijk aandachtspunt was nog de verwijzing naar de site van de VVP www.vrijzinnig.nl Via de site kunt U zich abonneren op de die actuele informatie biedt.

Wij naderen weer de vakantietijd en met name Diana en Sjoerd zijn n juni en juli een tijdje afwezig. Ada, Klaas en ik bewaken het fort. Verder zijn er weinig ontwikkelingen te melden. Eindelijk heeft er ook weer een vergadering van de werkgroep van penningmeesters en de beide adviseurs plaatsgevonden. Wij hebben onze visie op papier gezet en daar zal vanuit de Remonstranten (Utrecht) voor 1 juli schriftelijk op gereageerd worden. De inhoud zal aan de leden afzonderlijk bekend worden gemaakt.

Wij wensen iedereen die de rust neemt te genieten van vakantie al dan niet in eigen tuin of op het balkon of mogelijk ook ver weg een goede tijd toe. Ik las nog ergens dat een “echte” vrijzinnige te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer gaat. Voor de mensen die zich inzetten voor de opvang van Oekrainers (Ada en Leo en Frans van Marijcke) wensen wij veel moed toe. Zeker Frans en Marijcke nu de gezondheid alles op losse schroeven zet en er andere oplossingen gevonden moeten worden.

Stichting

Geen bijzondere ontwikkeling. Zolang het mooi weer blijft, besparen we op energiekosten en anders zetten wij de verwarming ook wat lager. Met weinig mensen kunnen we in de winter ook in de achterzaal, maar dan missen we wel het orgelspel. In Roemenië hielden ze in de winter de zondagse diensten in de “Kindergarten”, het gebouwtje voor de kinderopvang. Alleen de rouw- en trouwdiensten werden in de gewone niet verwarmde kerk gehouden en dat is bij -20 best fris. In de kosterwoning komen nieuwe beter geïsoleerde ramen en verder doet de nieuwe huurder het prima. Onze al jarenlang vaste adviseur van het bestuur Jaap de Bloois is in Utrecht geholpen aan de stembanden en wij wensen hem alle goeds toe. Zijn waardevolle inbreng kunnen we nog niet missen.

Arend van der Beek, voorzitter



Vanuit de kerkenraad

Wat gebeurt er toch veel in de wereld. Maar de oorlog in Oekraïne houdt het nieuws toch wel het meeste in zijn greep. Hoe is het mogelijk dat één persoon de macht heeft zoveel ellende en vernieling te weeg te brengen. Laten we hopen dat het niet al te lang meer duurt. Graag wil ik iedereen van de Regentessege-meenschap via ons kerkblad op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de RGA. Sinds mijn laatste stukje is er weer voortgang geboekt in onze overgang naar Oosterbeek. Op 9 april bezocht ik een CVO vergadering in Utrecht in de Geertekerk, waar ik zelf in 1969 tijdens mijn studententijd bij de Remonstranten werd aangenomen, een thuiskomen dus. Tjaard Barnard pleitte in zijn inleiding voor verdieping in de basis, waarop de Remonstrantse

Broederschap is gestoeld, het christelijk geloof. Het gaat niet alleen om gezellig bij elkaar zijn, of elkaar steunen waar nodig, maar meer dan dat. Ik ga verder niet op alles in wat daar besproken is.

Pieter Jöbssis, voorzitter van de cie. Personeel Gemeenten en Innovatie (P G en I) stelde in de vergadering aan de orde dat hij op de AV van Bestuur op 11 juni zou willen adviseren de RGA een mandaat te geven voorbereidingen te treffen zich op te kunnen heffen. Daarvoor moest echter eerst de *Gemeenschappelijke Verklaring* over het samengaan van de RGA met de RGO in de beide gemeenten goedgekeurd worden. Dat is in Oosterbeek op 20 april en bij ons op 24 april gebeurd. In een prettige bijeenkomst, waarin nog een en ander uitgelegd is, konden allen, op één uitzondering na, zich daar in vinden. Bovendien hebben zich weer drie leden opgegeven lid te willen worden van de RGO en dat is erg bemoedigend. Meer leden zullen, hopen wij, volgen.

In de Gemeenschappelijke Verklaring staat dat we per 1 jan. 2023 gaan samenwerken met Oosterbeek en als WRA voortgaan. De RGA kan zich pas dan officieel opheffen als ook ons eenderde deel van de Regentessekerk is verkocht. Dat is ook de reden dat ik op 24 april met ieders goedvinden tot voorzitter ben benoemd, o.a. om een officieel stuk te kunnen ondertekenen. Daarnaast blijf ik ook het secretariaatswerk doen. Een speciale werkgroep, reeds genoemd in mijn 'maart-verhaal', houdt zich met de toekomst van de kerk bezig en is kort geleden weer bij elkaar geweest.

Hoewel het samengaan nu nog niet een feit is, willen de twee predikanten Annemarieke van der Woude en Joost Röselaers, toch al heel graag kennis maken met de leden en vrienden van de RGA. Dat is bijzonder sympathiek en laat zien dat we echt welkom zijn in Oosterbeek. Dat gebeurt op 25 mei. Ik hoop echt dat velen van de mogelijkheid gebruik maken hen te ontmoeten: niet alleen voor hen

maar ook voor ons heel belangrijk, omdat we dan in het nieuwe jaar weer kunnen steunen op de hulp van twee predikanten.

Dit komt goed uit omdat Ries Kassens ons op 19 april heeft meegedeeld dat hij met al zijn activiteiten voor de RGA per direct stopt, dit ivm met zijn gezondheid en zijn leeftijd. Het is heel opmerkelijk dat hij die al die jaren terwijl hij al met emeritaat was, zo lang, zo trouw en aardig heeft voortgezet. Zoveel mensen heeft hij bezocht en begrafenissen geleid. In maart heeft hij op de hem eigen wijze nog de groothuisbezoeken geleid en naderhand voorzien van een uitgebreid verslag zonder dat hij daarvoor aantekeningen maakte. Het is jammer maar begrijpelijk dat hij ophoudt. Wij danken hem daarvoor en wensen hem samen met Trude nog goede jaren toe. Gelukkig hebben we ds. F. Knoppers bereid gevonden de korte tijd tot 1 januari '23 ons in noodgevallen te willen bijstaan. Daar zijn we hem zeer erkentelijk voor. Tenslotte beleggen wij op 12 juni na de dienst weer een ALV, nu met de jaarstukken over 2021, een dag dus na de reeds beschreven AV van Bestuur waarin voor ons het belangrijke besluit valt. U allen alle goeds toegewenst, en de zieken veel beterschap.

Renny van Heuven, voorzitter/secretaris

Van de ledenadministratie Remonstrantse Gemeente

Wij ontvingen bericht van verhuizing van mevrouw P.H. van Harpen-Lieferink naar Den Haag.

Onderdak Oekraiens gezin gezocht

Vanaf 18 maart hebben wij vluchtelingen uit Charkiv in huis genomen. Charkiv is een grote stad die vanaf het begin van de oorlog zwaar gebombardeerd is, en nog steeds gebombardeerd wordt. De familie bestaat uit man, vrouw en 2 kinderen van 10 en 5 jaar. Ze spreken Engels, en zijn met eigen auto naar Apeldoorn gekomen.

Helaas is mijn vrouw Marijcke eind maart getroffen door Corona waardoor haar algemene gezondheidstoestand langdurig is verslechterd. Nu blijkt dat het in zo'n situatie te veel is om het Oekraïense gezin erbij te hebben, ook al zijn zij bijzonder aardig, bescheiden en behulpzaam. Gelukkig hebben wij voor hen voor de periode tot 1 augustus onderdak kunnen regelen in ons familievakantiehuisje in Tonden.

Helaas ziet het er niet naar uit dat de oorlog dan is afgelopen. Daarom zoeken wij voor een periode na 1 augustus een andere huisvesting voor hen. Eventueel een (deel van) een leegstaand huis, of een huis waarvan de eigenaars langere tijd met vakantie o.i.d. zijn. Ze krijgen van de gemeente Apeldoorn een financiële ondersteuning, o.m. ten behoeve van hun huisvesting, die ten goede kan komen aan degene die voor de huisvesting zorgt, dus financieel hoeft er geen probleem te zijn.

Mocht u hen (en ons!) kunnen helpen, laat het weten aan:

Frans van Hasselt, tel. 055 5215466, of per email:
van.hasselt@wxs.nl



In de Regentessekerk:

zomercafé's

De komende maanden staat het zomercafé in het teken van cultuur. Architectuur, schilder- en beeld-

houwkunst krijgen aandacht.

In 2021 was het 100 jaar geleden dat het jachtslot St. Hubertus in het Nationale Park de Hoge Veluwe werd gebouwd. Anton Kröller en zijn vrouw Helene Kröller-Müller ontvingen er hun vrienden en zakenrelaties. Ondergetekende vertelt iets over de ontstaansgeschiedenis van dit door H.P. Berlage ontworpen monumentale jachtslot.

Het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal in Gent kon in 2020 na een drie jaar durende restauratie weer bezichtigd worden. De aanbidding van het Lam Gods, zoals het schilderij dat uit 18 panelen bestaat voluit wordt genoemd, is een waar meesterstuk. Geschilderd door de gebroeders Van Eyck. Het werd voltooid in 1432 en is van een ontroerende schoonheid. Bas Zitman neemt u mee naar de wereld van de middeleeuwen vol symboliek.

Wiebe van Dingen is een eigentijdse kunstenaar die houten beelden maakt. Hij laat zich leiden door de vorm die gevonden stukken hout van zichzelf al hebben. Wiebe licht zijn werk persoonlijk toe. Over het beeld 'De Emmaüsgangers' zegt hij zelf: *Na een langdurig proces in de natuur – gewoon aan de boom - van slijpen en schuren sluiten twee takken nu bijna naadloos tegen elkaar aan. Toen ik na een hevige herfststorm de ene beschadigde tak op de grond vond, wist ik dat er nog een andere tak was die ik ook moest vinden. Uiteindelijk bevond deze zich dichterbij dan verwacht; die ben ik gaan bewerken tot een samengesteld beeld.* Wie nieuwsgierig is geworden, is van

harte welkom in het zomercafé in de achterzaal. Ook als u maar een deel van de tijd aanwezig kunt zijn. Het is mogelijk introducés mee te nemen. Om 16.30 uur wordt u ontvangen met een drankje en om 17.00 uur vertelt de gastspreker ruim een half uur over een interessant onderwerp. Daarna kunt u nog gezellig napraten en zijn er broodjes en salades. Afsluitend wordt rond 18.30 uur thee en koffie geserveerd.

- 16 juni José van der Meer Jachtslot St. Hubertus 100 jaar
- 21 juli Bas Zitman Lam Gods in Gent
- 18 aug. Wiebe v. Dingen Houtsculpturen en zijn verhalen.

José van der Meer

INSTUIF

Voor de (tijdelijke) vluchtelingen uit het AZC Apeldoorn, vluchtelingen uit de Oekraïne en belangstellende inwoners uit Apeldoorn organiseren we een maandelijkse instuif in de doopsgezinde kerk. Kinderen met hun ouders zijn ook van harte welkom. Tijdens deze



bijeenkomst is er gelegenheid om bij een kopje thee of koffie en wat lekkers gezellig met elkaar te praten. Ook bedenken we er iedere maand een leuke creatieve activiteit bij. De volgende instuiven zijn op zaterdag:

- 18 juni
- 23 juli
- 27 augustus

De instuif wordt georganiseerd door Wim van der Schee en AnneJet Bennink. Doe je mee? Graag aanmelden bij AnneJet Bennink per email ajbennink@hotmail.com of telefoon 06-13740856.



'Voerman'..... in de achterzaal

Het IJssellandschap, dat onderdeel uitmaakt van de schilderijen-expositie de komende zomermaanden in de achterzaal, is niet door Voerman gemaakt..... Wel heb ik dezelfde liefde voor de IJssel en haar oevers. Een vrij groot schilderij en een aquarel getuigen hiervan. Ook de Groningse kwelders zijn door mij op doek vastgelegd, als een sterk uitvergroete pioenroos.

Twee werkstukken met een experimenteel karakter hebben een 'filosofisch' thema. Het ene schilderij met de witte cirkel heeft als titel 'Terug naar de bron', het andere, waarop een rode cirkel is te zien, de titel: 'Genade'. De schilderijen zijn te zien t/m augustus.

José van der Meer

Vergankelijkheid

“Denk jij dat wij ooit afgelopen zijn eekhoorn?”, vroeg de mier op een keer. De eekhoorn keek hem verbaasd aan. “Nou, zoals een feest afgelopen is”, zei de mier, “of een reis”. De eekhoorn kon zich dat niet voorstellen. Maar de mier keek uit het raam naar de verte tussen de bomen en zei: “Ik weet het niet, ik weet het niet.....” Er verschenen rimpels op zijn voorhoofd. “Maar hoe zouden we dan moeten aflopen?”, vroeg de eekhoorn. Dat wist de mier niet. “Als een feest afgelopen is, gaat iedereen naar huis.” Zei de eekhoorn. “Als een reis is afgelopen wrijf je in je handen en kijk je of er nog een potje honing in je kast staat. Maar als wij zijn afgelopen”..... De mier zweeg. Hij maakte een raar geluid met zijn voelsprietten. “Wat is dat voor een geluid?” vroeg de eekhoorn. “Knakken”” zei de mier.

Daarna bleef het lange tijd stil. De mier stond op en begon, met zijn handen op zijn rug, door de kamer heen en weer te lopen.” Denk je er over na”? vroeg de eekhoorn, ”Ja” zei de mier. “Weet je het al?” “Nee”. De mier ging tenslotte weer zitten. “Ik weet het niet”, zei hij. “Ik weet vrijwel alles, dat weet je, eekhoorn” De eekhoorn knikte. “Wat ik niet weet”, ging de mier verder, “mag geen naam hebben. Maar of wij ooit aflopen....” Hij schudde zijn hoofd. De eekhoorn schonk nog een kopje thee ik. De mier nam een onzeker slokje.

Rubriek U.....

Naar aanleiding van de CVO vergadering in Utrecht, wil ik nog een aardig initiatief noemen. De Zwolse Remonstranten zijn van plan een legpuzzel te gaan maken. 1.000 stukjes groot van de bekende Wolters schoolplaat uit 1911 mbt de Dordtse Synode in 1619. Deze sierde menig lokaal. (zie afb.) Daar is de basis gelegd voor de Remonstrantse Broederschap. Het wordt een ‘collector’s item’. Bovendien is het een leuk cadeau voor kinderen en kleinkinderen in de maand december en kan in de familiekring tot interessante gesprekken leiden. De gemeenten krijgen allen een brief hierover. Inschrijving sluit op 15 september. De puzzel heeft als doel de kas te spekken en kost € 39,95. Dit is geen gering bedrag, maar u moet het zien als een ondersteuning voor iedere gemeente. En puzzelen is sinds de coronatijd weer een geliefde bezigheid geworden. Een mooi initiatief!

Renny van Heuven

Zie vervolg rubriek U op de achterzijde.