

## **De wereld na corona**

*De mensen stippelen hun weg uit,  
de Onvoorzienne bepaalt de richting die zij gaan...*

Spreuken 16:9

We zijn er voorlopig waarschijnlijk nog steeds niet van af, maar toch is het niet verkeerd om alvast eens na te denken over een wereld zonder corona (of in ieder geval: minder corona). De kans is groot dat het coronavirus ook de komende jaren – en mogelijk zelfs decennia – onder ons blijft. Desondanks zijn de voorspellingen dat het virus op de lange termijn steeds milder wordt. Zeer ingrijpende maatregelen zoals in de afgelopen twee jaar zullen dan niet meer nodig zijn. De grote vraag waar we daarna voor komen te staan is: hoe gaan we als wereld verder?

Een heel nuchter en ietwat pessimistisch antwoord is: we gaan al snel gewoon weer verder zoals vóór corona. Zodra het oude normaal weer vertrouwd voelt vergeten we hoe bijzonder het is om elkaar te kunnen aanraken, in een volle concertzaal te genieten van muziek, op reis te gaan naar het buitenland. Binnen een mum van tijd is alles weer als vanouds en raken de goede voornemens van een betere wereld in de vergetelheid. Mensen zijn hardnekkig en leren nu eenmaal weinig van het verleden. Haaks hierop staat een antwoord dat er een nieuwe tijd

aanbreekt en er voortaan sprake zal zijn van een wereld vóór en ná corona.

Dat kun je zowel negatief als positief zien. Negatievelingen vrezen dat foute machthebbers en multinationals hun macht tijdens de coronacrisis alleen maar vergroot hebben. De ongelijkheid in de wereld neemt verder toe en daarmee de spanningen, die uiteindelijk in geweld zullen resulteren. Positievelingen hopen juist op een verandering ten goede. Corona heeft ons wakker geschud waardoor we er eindelijk samen de schouders onder zetten om de grote wereldproblemen op te lossen: klimaatcrisis, armoede, oorlog, onderdrukking.

Wat zal de toekomst ons brengen? Ongetwijfeld wordt het een mengeling van de verschillende antwoorden hierboven. Óf misschien brengt de toekomst iets volstrekt anders en onverwachts. Vandaar heb ik in het geciteerde bijbelvers uit Spreuken de godsnaam met 'de Onvoorziene' vertaald. Als mensen stippelen we graag de toekomst uit, maar er zal altijd weer iets gebeuren waar we geen rekening mee hebben gehouden. In plaats van dat we onvoorspelbaarheid als hinderlijk en problematisch beschouwen kunnen we er ook iets goddelijks in ontwaren. Het is de onvoorzienigheid die korte metten maakt met vermeende zekerheden en ons weer op nieuwe

inzichten brengt. Laten we daarom in een wereld na corona gebruik blijven maken van de onvoorziene mogelijkheden die ons toevallen. En blijven leren om te gaan met de onvoorziene onmogelijkheden waarop we stuiten. Want de richting die we op die manier stippeltje voor stippeltje gaan is misschien al Gods rijk zelf in deze wereld.

Klaas Douwes

## **Diaconie in de Regentessekerk**

Begin december kwamen de schokkende beelden op tv van vluchtelingen aan de grenzen van Wit Rusland. Gevangen tussen prikkeldraad en gewapende grenswachten. Volwassenen en kinderen in erbarmelijke omstandigheden. PGA Noodhulp vroeg kerken in Apeldoorn voor deze mensen te collecteren op 5 december. In de Regentessekerk is via collectes en bankoverschrijvingen een mooi bedrag opgehaald: € 1.011,00. Dank aan alle gevers!

In januari en februari collecteren we nog voor de Herberg. Een toevluchtsoord voor velen die warmte en gezelschap zoeken. In maart komt, als de Coronaregels het toestaan, iemand ons vertellen over het St.Luke's Hospital in Malawi. Dat wordt ons collectedoel in maart en april. Als u niet in de kerk komt maar toch wilt bijdragen:

Penningmeester Stichting Regentessekerk NL 16  
INGB 0001122119 onder vermelding van het  
collectedoel.

Namens de gezamenlijke Diaconie,  
Ada Stafleu

## **Vanuit de VVR en de stichting en ander nieuws**

We hoopten het nieuw jaar anders in te gaan dan 2021 maar nu kwam omikron als ongenode gast ons bezoeken. Ons geduld wordt wel op de proef gesteld. We zijn er ook nog niet wanneer je beseft dat het Griekse alfabet nog een aan letters heeft voordat we bij de omega zijn.

We hopen ondanks de beperkingen op een goed jaar met uiteindelijk weer de fysieke ontmoeting, het samenzijn en de onderlinge contacten. Hoewel de kerkdiensten maar een klein deel van de week beslaan is het doorgaan toch belangrijk geweest. In deze periode zijn we ook weer bezig met de “inzameling der gaven” Contributie en Kerkbalans vragen onze aandacht. Niet overheersend maar wel belangrijk.

Over de gesprekken met de RGA is nog geen verder nieuws te melden. Voor het overige lopen de activiteiten zo goed en kwaad als dat gaat door.

## Stichting

Inmiddels zijn alle werkzaamheden rond de kosterswoning tot rust gekomen. Er is een nieuwe huurder per 1 januari en dat is Quentin de Ruijter. U zult hem mogelijk wel eens tegenkomen omdat hij ook een aantal kostersdiensten doet (voornamelijk buiten). In overleg mag hij zijn auto rechts van de kerk parkeren. Met name Ernst, André en Diana hebben zich geweldig hiervoor ingezet en Sjoerd heeft alle kosten bijgehouden en betaald.

De monumentenwacht heeft ook weer een inspectie gehouden en gelukkig is de kerk nog steeds in goede staat. Behoudens wat kleinere zaken en met name wat schilderwerk wat beter moet is alles in goede staat. Een woord van dank voor Jaap de Bloois, die nog steeds geheel vrijwillig dit proces begeleidt. Ook is het buitenschilderwerk weer volgens de planning aangepast en de stoep bij de hoofingang bijgewerkt.

Met betrekking tot Corona passen we steeds het beleid indien nodig wat aan. De achterzaal blijft gesloten en we wachten weer op een volgende persconferentie. Heel vervelend omdat soms zaken wel door kunnen gaan maar doordat er zoveel regels zijn waardoor het karakter van de bijeenkomst een samenzijn zonder sfeer wordt. Jammer maar helaas.

Het bericht over het vertrek van Trude Berkhoff kwam voor ons onverwacht, maar wij respecteren haar besluit. Wij danken haar voor haar inzet en de goede dingen die ze voor de Regentessekerkgemeenschap heeft gedaan. We wensen Renny en Wim wijsheid het werk van de kerkenraad voort te zetten.

Arend van der Beek, voorzitter

### ***Vanuit de kerkenraad Remonstranten***

Allereerst hopen Wim en ik dat u ondanks de lockdown Kerst en Oud en Nieuw gezond en goed heeft doorgebracht. En dat u niet getroffen bent door corona of een ander ongemak en dat u 2022 goed bent begonnen.

Zoals u van haar zelf heeft vernomen heeft onze voorzitter Trude Berkhoff per 8 december 2021 haar taak als voorzitter neergelegd. Na 13 jaar vond ze het wel welletjes. Met grote gedrevenheid, kennis van zaken en gepikt en gemazeld in Remonstrantse aangelegenheden - ook zat ze in de COZA van de Remonstrantse Broederschap - heeft ze haar functie opgegeven. Een passend afscheid ligt door de omstandigheden nog in het verschiet.

Helaas kan ze de officiële opheffing van de RGA, die deo volente op 11 juni a.s. zijn goedkeuring van de COZA moet krijgen en die ze zo grondig en goed had voorbereid, niet als voorzitter meer meemaken, hetgeen ze zo had gewenst.

Met haar vindingrijkheid en doel voor ogen heeft ze veel overeenkomsten geïnitieerd om alles goed voor elkaar te krijgen,. Ze liep op de troepen vooruit.

Omdat we weten dat velen graag in de Regentessekerk willen blijven kerken, had ze onder meer een overeenkomst bedacht, die voor alle partijen gunstig was en waarvan de notaris verbaasd was over het gulle financiële bedrag, dat we de twee andere partners aanboden. Toch waren er bezwaren hunnerzijds. Andere mogelijkheden vielen ook af. We zijn nu nog met een andere oplossing bezig, waarvan we de uitkomst nog niet weten.

Binnenkort horen we ook van Oosterbeek over hun vorderingen. De voorzitter en secretaris van de RGO (Rem. Gem. Oosterbeek) waren in december met hun echtgenoten in onze dienst, waar ze zich daarna goed en aardig mengden met de anderen. Door de lockdown konden wij op onze beurt helaas niet naar Oosterbeek.

Zoals u heeft gemerkt zijn wij in Apeldoorn in december ook weer in lockdown gegaan, omdat dat door het *CIO* dringend werd geadviseerd. *CIO* staat voor *Interkerkelijk Contact in*

*Overheidszaken.* Daar zijn 29 Christelijke kerken en 2 Joodse gemeenschappen bij aangesloten. Het CIO behartigt hun gemeenschappelijke belangen bij de (Rijks)overheid. In December werd geadviseerd diensten alleen online te houden. Daarom gaven wij u de online diensten in Oosterbeek of bijv. Utrecht door. Zelf volg ik graag de onlinedienst van de Geertekerk in Utrecht door de hoge kwaliteit van alles, niet alleen de preek maar ook het zingen, de muziek, het orgel, het mooie gebouw. Niettemin was het jammer dat we door de lockdown twee kerkdiensten moesten missen.

Gelukkig is er sinds 25 januari weer veel mogelijk, niet alleen kerkdiensten, maar ook kunnen volgens het CIO catechese, andere kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen weer plaatsvinden. Van groot belang zijn de basisregels: 1,5 meter afstand houden, handen wassen, mondkapjes wanneer nuttig en nodig, in elk geval bij verplaatsingen. Thuisblijven bij klachten!

We kunnen elkaar in ieder geval weer zien en spreken en dat is fijn. Met ons tweeën blijven we ons voor u inzetten. We zijn erg blij met de adviserende rol en steun van Rijnder Wielinga, want anders is het op z'n zachtst gezegd wel een beetje teveel voor ons.

We wensen u veel goeds en gezondheid toe in 2022.



Renny van Heuven, secretaris RGA

### ***In Memoriam Hans de Fijter***

Op 12 december is Hans de Fijter overleden. Hij was een markant lid van onze gemeenschap.

Hans heeft jaren in het NPB bestuur gezeten en daarna vele jaren in het Stichtingsbestuur. Hans was zeer actief. Zo werkte hij in veel commissies mee en zette zich zeer in voor het onderhoud en schoon houden van de kerk. Tot het laatst toe was hij actief bij het Thema café. Hans was Hans, hij kon het zichzelf erg moeilijk maken maar ook zijn omgeving en dat was niet altijd even makkelijk. Echter je kon op Hans altijd rekenen als je hem wat vroeg, niets was hem dan te veel.

Daarnaast heeft hij het archief van de NPB gereorganiseerd en dat heeft veel tijd gekost maar ook met het archief van de Stichting heeft Hans een begin gemaakt. Dit is nog niet helemaal klaar dus daar ligt voor ons nog wat werk.

Daar staan de nodige documenten en dat is fijn om iets op te zoeken of na te kijken!

Hans was al enige tijd ziek en kwam daardoor de laatste maanden ook al niet meer bij de diensten, maar wat hij thuis kon doen b.v. liturgieën maken en affiches voor Amnesty deed hij trouw. De laatste maanden waren moeilijke en zware maanden en hij verlangde ook naar het einde. Na

een paar dagen in Randerode geweest te zijn is hij daar op 12 december rustig ingeslapen. Wij zullen hem missen en ik heb een vriend verloren.

Diana

Heel hartelijk dank voor de vele warme woorden van troost en opbeuring die ik mocht ontvangen bij het overlijden van mijn man, Hans de Fijter.

De uitvaart was niet vanuit de kerk, maar toch voelde ik de warmte van jullie allemaal, die om mij heen staan.

Ik zet mijn levensreis voort en blijf graag actief in de liefdevolle vertrouwdheid van de Regentessekerkgemeenschap.

Philippien van der Ben

Tussen de papieren van Hans trof ik de volgende tekst aan:

In zijn boek "Een ander fundament" sluit de auteur Anne van der Meiden het hoofdstuk "Andere geloven" af met het volgende: In zijn kleine (maar fijne) boekje "Er is meer dan ik zie" schrijft D.A. Werner:

Geloof is het besef dat er meer is dan ik zie; dat er meer is dan ik begrijpen kan; dat er meer moet zijn dan er is.

Geloof is vertrouwen in een kracht ten goede;  
daarom kan ik ook in mensen geloven.

Geloof is: in beweging zijn met twijfel en  
ongeloof.

Geloof is niet kwantitatief, maar kwalitatief, dus  
niet hoeveel maar hoe.

Geloof is een waagstuk op eigen verantwoording.  
Geloof is de bewustwording van de fundamentele  
relatie van ons individueel bestaan tot de totale  
werkelijkheid.

## **In Memoriam Ab van Ittersum**

Op 8 januari 2022 overleed op 78jarige leeftijd Ab van Ittersum. Ab was een bekend en betrokken persoon bij de Regentessekerk. Lid en ook penningmeester van de VVP en kerkrentmeester binnen de de Protestante Gemeente Apeldoorn. Hij is jarenlang actief geweest binnen onze kerkgemeenschap. Als lid van de winterwerkcommissie, de voorloper van de Groene Hoed heeft hij samen met anderen programma's voor het winterseizoen opgezet en uitgevoerd. Hij hield ook zelf presentaties over alle werk dat hij in het buitenland had gedaan en de natuur, die hem in het bijzonder boeide. Toen de NPB niet meer automatisch het voorzitterschap van de stichting bekleedde vulde Ab die functie in met grote inzet, deskundigheid en inzet. Ook toen hij vanwege zijn gezondheid het voorzitterschap moest neerleggen bleef hij lid

van het bestuur tot het einde en steeds betrokken. Hij zocht o.a. de subsidie van Monumentenzorg uit en kreeg dat voor elkaar, een monnikenwerk.

Tijdens de uitvaartdienst hield Marian een indrukwekkend verhaal over het leven van Ab met als kanteljaar 2011 toen het met de gezondheid voor Ab zowel geestelijk als lichamelijk zwaar werd. Dan wisselden goede perioden en mindere perioden elkaar af. Toch bleef hij met Marian tot op het laatst goede momenten beleven al namen de krachten af en leerde hij de waardevolle kant en het perspectief van zijn leven steeds meer kennen. Zij zijn daarin begeleid door Michiel de Leeuw, predikant van de Jachtdaankerk.

Ab was voor zichzelf geen makkelijk gelovige, maar vond zijn waarden in de vrijzinnigheid en daar ontleende hij ook zijn vertrouwen dat het goed zou komen en zijn perspectief aan.

Ik sluit af met een gedicht van de dichter Sjostrand:

*De vonk die in ons woont.*

*De nacht kwam en de ziekte sloeg me met stilzwijgen*

*Ze verlamde mijn blik en mijn voet*

*Ze verlamde mijn blik en mijn voet  
De dokter kwam en de dokter zei me:  
Voor deze nacht is er geen heil, is er geen  
heil.*

*De Liefde kwam en de liefde zei me:  
De nacht kan je wezen je wortels  
verbergen  
Maar hij kan niet verbergen een vonk.  
De vonk die woont in je binnenste  
En die brandt, ondanks de nacht.*

Arend van der Beek

## **Blijft het Themacafé in lockdown?**

Niet als het aan ons ligt. Maar zoals de Horeca en de Culturele Sector kreunen onder het Coronabeleid, doen wij het ook. Met een groot verschil. Bij ons gaat het niet om inkomen en voortbestaan maar om contact en een gezellige sfeer.

Heel graag willen we weer in de achterzaal onze gasten ontvangen. De planning is:

Donderdag 17 februari: mevrouw Willy Smit-Buit vertelt over de Cannenburgh in Vaassen.

Donderdag 17 maart: ds. Bas Zitman vertelt over het drieluik van het Lam Gods en de geschiedenis daaromheen.

De lezing van Ben ten Hoopen over zijn reizen naar India en wat daarmee aan religie en filosofie samenhangt moesten we in januari annuleren. We hopen dat hij op een later tijdstip bij ons kan komen vertellen.

Of alles kan doorgaan is nu nog onzeker. Judith zal een mail sturen als we meer weten. En kijkt u vooral even op [www.regentessekerk.nl](http://www.regentessekerk.nl) Onder activiteiten staat agenda en als u dat aanklikt komt het Themacafé in beeld. Als het niet kan doorgaan, staat het daar.

U mag ook bellen naar Judith Ariens Kappers tel.055-7370042 of Ada Stafleu tel.055-5211185

Hopelijk tot spoedig ziens,  
team Themacafé

## **Germain Rukuki is weer thuis, uit de gevangenis**

Hij, verdediger van mensenrechten, zette zich in tegen marteling in Burundi en werd daarom veroordeeld tot 32 jaar cel. Amnesty voerde actie voor hem en hij werd na vier jaar vrijgelaten.

*'Uit het diepst van mijn hart wil ik iedereen bedanken die in actie kwam en het mogelijk maakte dat Germain weer met ons herenigd is.'*  
dat schreef zijn vrouw Emelyne Mupfasoni.

In de Regentessekerk schreven we voor hem in januari 2019. Dank als u hebt meegewerkt en fijn als u dat blijft doen. Elke maand ligt er een handtekeninglijst voor een slachtoffer van schending van mensenrechten. Actie voeren, dat is wat we kunnen doen. En de slachtoffers gedenken in onze gebeden.

Ada Stafleu

## **Poetsdag 2022**

Donderdag 10 febr. wordt er weer eens gepoetst! Eigenlijk zijn alleen de kerkzaal en de kelder hard nodig, de schoonmaakdienst die tegenwoordig een paar keer per jaar komt doet de rest. We beginnen met koffie en bespreken de taakverdeling, ik zal zorgen voor een eenvoudige lunch. Wie mee wil doen graag even bellen of mailen. Het gaat vast lukken!  
Christien de Graeff tel. 3553005  
of [cdegraeff@kpnmail.nl](mailto:cdegraeff@kpnmail.nl)

## Apeldoorn geeft warmte

Misschien hebt u het al gelezen op onze website ([www.regentessekerk.nl](http://www.regentessekerk.nl)) of in de krant. In Apeldoorn zijn mensen die grote zorgen hebben nu de energieprijzen zo stijgen. Een gezamenlijke actie van de kerken, de Turkse moskee en het Leger des Heils gaat hulp bieden aan mensen met de laagste inkomens. Via het CNAP (Christelijk Noodfonds Apeldoorn) wordt geld ingezameld om mensen die in nood zijn waardebonnen te geven. Die kunnen ze besteden in 5 meewerkende supermarkten.

‘In sommige gezinnen is er geen geld voor een dagelijkse warme maaltijd’ schrijft Gertrudeke van der Maas. Zij heeft jarenlang de ‘Vakantiegeld samen delen’ acties georganiseerd en is ook nu de stuwende kracht.

Wij kunnen helpen:

Christelijk noodfonds Apeldoorn NL 51 RABO  
0319 714 144 met vermelding van: gift Apeldoorn  
geeft warmte. Er is op dit moment al € 42.000  
binnen.

## Poëziemiddag



Helaas – de jaarlijkse poëzieavond is op het laatste moment afgeblazen. Veiligheidshalve natuurlijk. Het werd zelfs geen poëziemiddag. De inzendingen waren al keurig gebundeld en



afgedrukt, de boekjes liggen nu in de kerk.  
Hierbij een voorproefje, van een onbekende  
dichter. Ook van toepassing op  
twintigeenentwintig.

## **De twee kanten van twintigtwintig**

Twintigtwintig heeft me niks gebracht:

Mij hoor je nooit zeggen

Dat we samen meer kunnen dan alleen

Want als ik even verder kijk, ontdek ik

Spanning en onrust oop mij heen

Elke week voelde ik minder

Verbinding met mensen die me dierbaar zijn

Ik voelde

Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld

En zeg me vooraf niet

“Er zit iets moois in iedere dag”

Want hoe je het ook wendt of keert

Ik heb dit jaar stilgestaan

Je zult me nooit horen zeggen:

Twintig twintig bracht me veel lichtpuntjes!

*Lees het gedicht nu van onderen naar boven*

*Van de ledenadministratie Remonstrantse Gemeente  
Apeldoorn:*

**Wij ontvingen bericht van het besluit van  
mevrouw E.C. (Christien) de Graeff tot  
beëindiging van haar lidmaatschap van  
onze gemeente.**

*Rubriek U .....*

.....denkt u nog eens aan deze rubriek als u  
een aardig artikeltje, gedichtje of iets dergelijks  
tegenkomt?

Inbreng van lezers is welkom! tot ± 1 pagina A5  
formaat.